

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΤΕ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Παρασκευής
 Τῆς Νέας. Καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Τοῦ
 Δεκαπολίτου, Ἐμα καὶ τῶν προεορτίων τῆς ἐν τῷ ναῷ εἰσόδου τῆς
 Ὑπεραγίας Θεοτόκου, διὰ τὸ συμπίπτειν κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν καὶ
 τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγίου, Τυπωθεῖσαι προσταγῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ Ἐκλαμ-
 προτάτου ἐν Δοξοτάτου καὶ Χριστιανικωτάτου Ἰωάννου Κωνσταντίνου
 Μπασαράμπα Βοεβόδα Πάσης Οὐγκροβλαχίας, διὰ τὸ ἐορτάζεσθαι
 λαμπρῶς τὴν μνήμην αὐτῶν κατ' ἔτος ἐν τῇ θεοφιλεῖ ταύτῃ αὐθεντείᾳ
 Οὐγκροβλαχίας. ΕΝ Τῷ ΜΠΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩ. Τῆς Οὐγκρο-
 βλαχίας, αχζβ'. Κατὰ Μῆνα Ἰούνιον. Παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν
 Ἱερομονάχοις Ἀνθίμου τοῦ ἐξ Ἰθρηίας.

In-4° de 4 feuillets non chiffrés, dont le quatrième blanc, ριζ'
 (116) pages et 2 feuillets blancs. Au verso du titre, il y a un bois des
 armes de Valachie. Rarissime.

L'éditeur de ces *Offices* de sainte Parascéné la Jeune et de saint
 Grégoire le Décapolite est SERBAN GRECEANU, qui occupait alors
 (en 1692) le poste de second logothète. Il a mis en tête de ce livre
 une épître dédicatoire à Constantin Basarab, de laquelle nous déta-
 chons le passage suivant, le seul, à notre avis, qui présente quelque
 intérêt :

...Ἐσπούδαξες καὶ σπουδάξεις μὲ προθυμίαν καὶ ἐπιμέλειαν νὰ
 φανερώσης εἰς ἅπασαν τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν πραγματικῶς τὴν
 κεκρυμμένην ἐν σοὶ ἀρετὴν καὶ εὐλάβειαν ὅπου εἰς αὐτὸ τὸ εἰκονιζόμενον
 ἔχεις καὶ διὰ τοῦτο σιμὰ εἰς τὰ ἄλλα καλὰ ὅπου καθ' ἐκάστην κατορθοῖς
 διὰ ὠφέλειαν πολλῶν, ἔτι ἐτύπωσες καὶ τυποῖς βιβλία διάφορα εἰς τε
 τὴν ἑλληνικὴν καὶ βλάχικην διάλεκτον, διὰ νὰ φανεροῦται εἰς ἅπαντάς
 ἡ ἀλήθεια τῆς ἀληθοῦς γνώσεως. Ὅθεν καὶ τώρα ἐτύπωσες τὸ παρὸν
 εἰς τιμὴν μὲν τῶν ἐν αὐτῷ ἐγκωμιαζομένων ἁγίων ὡς ἀληθῶς καὶ εἰς
 ἔπαινον καὶ δοξολογίαν αὐτοῦ τοῦ θεοῦ (κατὰ γὰρ τὸν θεῖον Ἰωάννην
 τὸν Δαμασκηνὸν, ἡ πρὸς τοὺς εὐγνώμονας τῶν ὁμοδόουλων τιμὴ ἀπέδειξιν
 ἔχει τῆς πρὸς τὸν κοινὸν δεσπότην εὐνοίας), τὸ ὅποιον περιέχει τὴν
 ἀκολουθίαν τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς τῆς Νέας καὶ τὴν
 ἀκολουθίαν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου, καὶ

