

τοῦ πρώτου ἐν χριστιανοῖς βασιλέως, καὶ τοὺς ἐξήγησεν ὁ σοφώτατος ἐκεῖνος κύριος Γεώργιος ὁ Σχολάριος, ὁποῦ ἐγένηκε πρῶτος πατριάρχης μετὰ τὴν αἰχμάλωσίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὠνομάστηκεν Γεννάδιος. Ταῦτα καὶ ἄλλα πολλὰ ἀξιόλογα πράγματα περιέχει ἡ παρούσα βίβλος, τιμιώτατοι καὶ θεοχαρίτωτοι χριστιανοί, τὰ ὅποια ὅσοι τὰ ἀναγινώσκουσι καὶ ὅσοι τὰ ἀκούουσι, παίρνουσι μεγάλην χαρὰν καὶ ὠφέλειαν. Συμβουλευώ λοιπὸν πάντας τοὺς Ἑλληνας καὶ ὀρθοδόξους χριστιανούς (Ἑλληνας ἀπὸ τὸ γένος καὶ ὀρθοδόξους χριστιανούς ἀπὸ τὴν πίστιν) νὰ μὴν λυπηθοῦν ὀλίγην ἔξοδον ἀγοράσασιν τοῦτο τὸ βιβλίον, ὅτι καθὼς ἕνας πραγματευτῆς νὰ ἤθελεν εὖρη ἕνα πολύτιμον λιθάριον ἀξίον χιλίων χρυσῶν καὶ νὰ πωλῆται διὰ δέκα χρυσᾶ, ἂν δὲν τὸ ἤθελεν ἀγοράσῃ τὸ πετράδιον ἐκεῖνο, κάθε φρόνιμος ἤθελε τὸν γέλασθαι ἐκεῖνον τὸν πραγματευτὴν, καὶ ἐκεῖνος ἀτός του πολλὰ ἤθελε μεταμεληθῆ ὕστερον· τὰ ὅμοια θέλει πάθῃ καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν θέλει ἀγοράσῃ τοῦτο τὸ βιβλίον, ὅταν τὸ εὖρη· τοῦ ὁποίου τὸ μὲν τίμημα εἶναι πολλὰ ὀλίγον, ἀλλὰ ἡ ἀξία του εἶναι πολλὴ καὶ μεγάλη, διατὶ διηγῶντας πολλὰς καὶ διαφόρους ὑποθέσεις, καὶ ἀκόμη τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη κάθε μιᾶς ὑποθέσεως, δίδει εἶδησιν τῶν φρονίμων ἀνθρώπων ποῖα πράγματα νὰ μεταχειριστοῦν καὶ ποῖα νὰ φεύγουσι, πῶς νὰ κυβερνῶνται μὲ τοὺς μικροτέρους τως καὶ πῶς μὲ τοὺς μεγαλιτέρους τως· πότε εἶναι καιρὸς διὰ ἕνα πρᾶγμα καὶ πότε εἶναι καιρὸς διὰ ἄλλο· πῶς νὰ μὴ μεταχειρίζονται κἀνένα πρᾶγμα χωρὶς συμβουλῆς καὶ μὲ ποίους ἀνθρώπους νὰ συμβουλευῶνται, ὅταν θέλουσι νὰ μεταχειριστοῦσι κάθε λογῆς ὑπόθεσιν, ἂν ἀγαπῶσι νὰ ἔχωσι τιμὴν καὶ δόξαν σιμὰ εἰς τὸν θεόν. Τοιαῦτα καλὰ δύνονται νὰ συλλέξωσιν οἱ φρόνιμοι ἀπὸ τῆς παρουσίας ἱστορικῆς βίβλου, καὶ ὅταν τὴν ἀναγνώσωσι μὲ ἐπιμέλειαν, τότε θέλουσι τὰ γνωρίσῃ. Τῶν ὁποίων εὐχομαι πᾶσαν φρόνησιν καὶ σύνεσιν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ ἐνὶ τῆς ὑπεραγίας τριάδος τῷ θεανθρώπῳ καὶ μόνῳ σωτῆρι ἡμῶν.

Ἀπὸ Βενετίας, κατὰ τὸ ἀχλά τῆς ἡμῶν σωτηρίας ἔτος, ἰανουαρίῳ γ'.

Ἀπόστολος Τζηγαρᾶς ἐξ Ἰωαννίνων.

