

μενικὸς Πατριάρχης Καλλίνικος ὁ Δ', ὁ ἐκ Ζαγοράς, λόγιος καὶ συγγραφεὺς ¹, εἶτα ἐδίδασκε Γεώργιος ὁ ἐκ Ζαγοράς, μαθητὴς τοῦ Εὐγενίου ἐν Ἄθῳ ², μεθ' ὃν Νικόλαος ὁ Κασαβέτης περὶ τὸ 1775 ³, παρ' ᾧ καὶ Γρηγόριος ὁ Κωνσταντᾶς ἐμαθήτευσε. Μετὰ τὸν Κασαβέτην ἐσχολάρχησε πιθανῶς ὁ ἐκ Δημητριάδος Δημήτριος ⁴, ἐφεξῆς δὲ ἡ Σχολὴ τῆς Ζαγοράς (μετὰ βιβλιοθήκης ἐκ τῶν βιβλίων Ἰωάννου Πρίγγου Ζαγοραίου, αὐξηθείσης ὑπὸ Καλλινίκου τοῦ Δ' ⁵) διετηρεῖτο τῷ 1808 ⁶ καὶ μετὰ ταῦτα ἀκμαία μέχρι τῆς σήμερον.

Ἐν *Μη.λαϊς* τῷ 1745 ἰδρύθη Σχολὴ ὑπὸ τοῦ Ἱερομονάχου Ἀνθίμου τοῦ Πανταζῆ, μαθητοῦ τοῦ εἰρημένου Ζαχαρίου ⁷, διατηρηθεῖσα καὶ ἐφεξῆς. Περὶ τὰς ἀρχὰς ὅμως τῆς ἐνεστάσης Ἐκατ. (1803), ἐπὶ τὸ τελειότερον μετερῶθιμισμένη εἰς Γυμνάσιον, ἐδίδαξαν ἐν αὐτῇ οἱ σοφοὶ συγγραφεῖς καὶ διδάσκαλοι Γρηγόριος ὁ Κωνσταντᾶς ⁸, καὶ Δανιὴλ ὁ Φιλιππίδης ⁹, καὶ Ἄνθιμος ὁ Γαζῆς ¹⁰ μετὰ πολλῆς καρποφορίας, μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως (1821). Μετὰ δὲ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πραγμάτων συνέστη ἐκ νέου ἡ Σχολὴ, ἧς τὴν διεύθυνσιν τῷ 1832—1842 ἀνέλαβεν ὁ αὐτὸς Γρηγόριος Κωνσταντᾶς ¹¹, ὃν διεδέξατο ὁ υἱὸς τοῦ Πεζάρου Ἀλέξανδρος Οἰκονομίδης μέχρι τοῦ 1857, ἐφεξῆς δὲ ἡ Σχολὴ αὕτη διατηρεῖται ἀκμαία μέχρι τῆς σήμερον. Τῷ 1807 ἐν πάσαις τῆς Θεσσαλομαγνησίας ταῖς κωμοπόλεσιν ἰδρυντο Σχολαὶ μετὰ μικρῶν βιβλιοθηκῶν ¹². Ἄνδρες δὲ, πλὴν τῶν ἀνωτέρω, ἐπ' ἀρετῇ καὶ παιδείᾳ διάσημοι Διονύσιος Ἱερο-

(1) Νικ. Μάγνητος ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 86. Ζαχ. Μαθ. Κατάλογ. Πατριαρχῶν κτλ. σελ. 254. Μελετίου Ἐκκλ. Ἱστορ. Δ', 222. Βρετοῦ Α', 203.

(2) Π. Ἄρ.

(3) Βρετοῦ Β', 290.

(4) Π. Ἄρ.

(5) Νικ. Μάγνητος ἔνθ. ἀνωτ.

(6) Μελετίου Γεωγραφ. Τόμ. Β', 455 (ἔκδ. 1807).

(7) Νικ. Μάγνητος κτλ. αὐτόθι.

(8) Βρετοῦ Β', 294.

(9) Βρετοῦ Β', 345.

(10) Π. Ἄρ.

(11) Βρετοῦ Β', 290. Π. Ἄρ.

(12) Μελετίου Γεωγραφ. Τόμ. Β', 445 (1807).

