

τιδα Ἀκαδημία και διευθύναντα αὐτὴν μέχρι τοῦ 1800, διεδέξατο ὁ υἱὸς αὐτοῦ Γρηγόριος μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τῆ 1821<sup>1</sup>. Ἐκ τῆς Σχολῆς ταύτης ἐξῆλθον πλείστοι λόγου ἄξιοι διαπρέψαντες ἐπὶ τε διδασκαλίᾳ καὶ πολιτικῇ ἰδίως ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τῆς παρούσης Ἐκατ. Γεράσιμος Γουλεμῆς (1765) διδάξας ἐν Κωνσταντινουπόλει, Φραγκίσκος Γουλεμῆς, αὐτάδελφος αὐτοῦ, ἐπίσης. Ἀνδρέας Καλογεράς, ἰατρός (1764). Παῦλος Σιδέρης, ἰατρός ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἀναστάσιος Γουλεμῆς ἐπίσης. Δημήτριος Ράζης (1780) ἰατρός τοῦ Ἀρχιναύαρχου τοῦ Σουλτάνου Ἀπτιὺλ Χαμίτ ἐν Κωνσταντινουπόλει. Κωνσταντῖνος Ράζικότσικας ἰατρός ἐν Μεσολογγίῳ καὶ Αἰτωλικῷ (1790—1815). Ἀναστάσιος Παπάζογλους, ἰατρός ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ Μεσολογγίῳ μέχρι τοῦ 1821. Πέτρος ἱερεὺς ἐκ Φθιώτιδος, διδάσκαλος ἐν Ἀργιρίῳ μέχρι τοῦ 1821. Χρῦσανθος μοναχὸς Πελοποννήσιος, διδάσκαλος Κυθήρων. Ἀναγνώστης Ἰθακήσιος διδάσκαλος Ἰθάκης. Παῖσιος μοναχὸς αὐτόθεν. Κωνσταντῖνος Καλογεράς ἰατρός τοῦ Σουλτάνου Σελίμ (1800). Χαραλάμπης Γκαρμπούνης διδάσκων ἐν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοῦ 1815. Φραγκίσκος Γκαρμπούνης ἐπίσης μέχρι τοῦ 1818. Νικόλαος Γκαρμπούνης ἐπίσης μέχρι τοῦ 1820. Κωνσταντῖνος Ψωμάκης, ἑλληνομαθὴς ἄκρως, διδάξας ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ Βουκουρεστίῳ, μεταφράσας τὸν Βροῦτον καὶ τὸν Κάσσιον εἰς τὴν Ἑλληνικὴν, μετασχὼν τῆς συντάξεως τῆς Κιβωτοῦ (1818). Βασίλειος Ψωμάκης, ἀδελφὸς τούτου, διδάξας ἐν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοῦ 1820. Εὐστάθιος Παλαμᾶς, διδάξας ἐν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοῦ 1821, εἶτα δὲ ἐν Καλάμῳ μέχρι τοῦ 1828. Δημήτριος Οἰκονομόπουλος ὁ καὶ Βενδραμῆς διδάξας ἐν Κωνσταντινουπόλει περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς 10<sup>᾽</sup> Ἐκατ., εἶτα ἐν Ἄρτῃ μέχρι τοῦ 1820, καὶ Παξοῖς μέχρι τοῦ 1828. Κωνσταντῖνος Καραπάνος, Ἀκαρνάν<sup>2</sup>. Φῶτος Καραπάνος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, διδάσκων ἐν Βορίτση μέχρι τοῦ 1821. Γαλάνης Σκλαμπάνης, Ἀκαρνάν, διαδεξάμενος εἰς τὴν ἐν Κατούρῃ διδασκα-

(1) Γ. Φριδ. Σχοιμάννου Δημόσιον τῶν Ἑλλήνων δίκαιον, μεταφρ. ὑπὸ Θεμιστοκλέους Δ. Παπα Λουκαῖ ἐν Ἀθήναις 1857 σ. 16<sup>᾽</sup>. Πανδ. ΙΣΤ', 428.—

(2) Ὅρα ἄνωτ. σελ. 74.

