

Θεατρικές παραστάσεις στο διαδίκτυο

«Οι στοχαστές του αόρατου, Khalil Gibran- Νίκος Καζαντζάκης», Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών (Πειραματική Σκηνή), 25/11/2011-26/12/2011. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 2011 - Μέση Ανατολή, παρουσιάζει την παράσταση «Οι Στοχαστές του Αόρατου», Khalil Gibran – Νίκος Καζαντζάκης, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Τη Γαλάτεια Καζαντζάκη υποδύεται η ηθοποιός Εύη Σαρμή.

[Από τις πληροφορίες του καναλιού NTNGreece στο www.youtube.com: Πρόκειται για ένα σκηνικό πείραμα που αποπειράται την θεατρική σύζευξη του Khalil Gibran και του Νίκου Καζαντζάκη, των δύο αυτών οικουμενικών στοχαστών, μέσα από την επιστολογραφία που διατηρούσαν φωτίζοντας όχι μόνο τις αισθητικές φιλοσοφικές εμπειρίες τους και την συνομιλία του δημιουργού με το έργο του, αλλά μετατρέποντας το κοινό σε ζωντανούς μάρτυρες των πιο μύχιων εξομολογήσεων γύρω από τα σημαντικότερα πρόσωπα που στοιχειοθέτησαν την προσωπική τους ζωή και την καθημερινότητά τους.

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηβασιλείου. Κείμενο παράστασης: Μαρία Λαζαρίδου, Χριστίνα Χατζηβασιλείου. Σκηνικά - κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Ράνια Υφαντίδου. Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Μαρία Λαζαρίδου. Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Λαζαρίδου. Οργάνωση παραγωγής: Μαρλέν Βερσιούρεν. Ηθοποιοί: Πάνος Αργυριάδης (Kahlil Gibran), Εύη Σαρμή (Μάνα, Γαλάτεια Καζαντζάκη, May Ziadah, Ελένη Σαμίου), Χρίστος Στυλιανού (Νίκος Καζαντζάκης), Θάνος Φερετζέλης (Χρόνος, Σπιτονοικοκυρά, Υστερόγραφο, Ταχυδρόμος ή Το Αόρατο)]. <http://youtu.be/JnIL1N7mhwA> και παρακάτω σε συνέχειες:

(1/6) http://youtu.be/f6FmQskm_WM, (2/6) <http://youtu.be/kHAigRszlCI>,

(3/6) <http://youtu.be/SOgc1paNhyw>, (4/6) <http://youtu.be/3emwYG1QSRc>,

(5/6) <http://youtu.be/7YzgZ1f6rzs>, (6/6) <http://youtu.be/yCp7W24RYVA>

