

ταλῆ πασᾶ ἐπέφερε φυσικὰ καὶ ἄλλας πιέσεις τῶν πολιτῶν καὶ μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ κλείσιμον τῆς Ἀκαδημίας, ἡ ὁποία, φάνεται, ἐθεωρήθη ἔστια ἐπαναστατική, εὔτυχῶς δὲν ἄλλων περαιτέρω συνεπειῶν. Ἐντ’ αὐτῆς δὲ τότε πρὸς ἔξοικονόμησιν τῶν πραγμάτων καὶ προσωρινῶς ἐλειτούργησε ἡ Σχολὴ τοῦ Οἰκονόμου, εἰς τὴν ὁποίαν οἱ Διδάσκαλοι ἔξηκολούθησαν τὴν συνέχειαν τῶν μαθημάτων πρὸς τοὺς μαθητάς των· ἥτο πεπρωμένον ἡ Σχολὴ τοῦ Οἰκονόμου νὰ παράσχῃ ἀσυλον εἰς τὴν διωκομένην διάδοχόν της. !

Ἄλλ’ εὔτυχῶς ἡ κρίσις αὕτη δὲν διήρκεσε πολύ· διότι μόλις ἐπέρασαν αἱ πρῶται ἡμέραι τοῦ τρόμου, ὁ ἐκ τῶν προκρίτων Χατζῆ Παρασκευᾶς Σαλτέλλις, συνεννοηθεὶς μὲ τοὺς Διδάσκαλους καὶ τοὺς λοιποὺς προκρίτους, ἐσπευσεν εἰς Πέργαμον πρὸς τὸν ἴσχυρὸν Τοπάρχην Καραοσμάνογλου· μαζί του ἔφερε καὶ τὸ ἐκδοθὲν διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Σχολῆς αὐτοκρατορικὸν διάταγμα, τὸ ὅποῖον, καθὼς ἦδη ἀνεφέραμεν, ἡπείλει αὐστηρὰν τιμωρίαν διὰ πᾶσαν ἐπέμβασιν εἰς τὴν οἰκοδομὴν καὶ διὰ πᾶσαν παρεμπόδισιν τῆς λειτουργίας της. Διὰ τῶν ἐνεργειῶν δὲ τοῦ Καραοσμάνογλου ἀπεσοβήθη ὁ κίνδυνος καὶ ἡ Σχολὴ μετὰ ἀργίαν τριῶν μηνῶν ἤνοιξεν ἐκ νέου τὰς πύλας της.

Ἄλλαι περίοδοι κρίσεως παρουσιάζονται κατὰ τὰ ἔτη 1818 καὶ 1820, τὰ ὅποια φαίνεται δὲν παρουσιάζουν δύο κρίσεις, ἀλλὰ μίαν συνεχῆ διαρκέσασαν ἀπὸ τοῦ 1818 μέχρι τοῦ 1820. Κατὰ τὰ ἔτη ταῦτα δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ Σχολὴ διέρχεται ἐσωτερικὴν κρίσιν κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὴν προηγουμένην, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς ἐξωτερική.

Τί ἀκριβῶς συνέβη δὲν γνωρίζομεν. Ἀπὸ δύο ὅμως ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς δύο κορυφαίους τῶν Διδάσκαλων τῆς Σχολῆς, πρὸς τὸν Σαράφην καὶ τὸν Καΐρην, ἐξάγεται ὅτι ἐσημειώθη διάστασις μεταξὺ Διδάσκαλων καὶ Ἐφόρων καὶ ὅτι οἱ Διδάσκαλοι διετέλουν ὑπὸ παραίτησιν. Ἀπὸ τὴν πρώτην πρὸς τοὺς δύο Διδάσκαλους ἀποτρεπτικὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἐν Σμύρνῃ Διδάσκαλου καὶ παλαιοῦ τροφίμου τῆς Ἀκαδημίας Δωροθέου* δὲν ἐξάγομεν

* Εενοφ. 1905 σ. 385. Ἰδε καὶ Γεωργ. Σακκάρη, Ἱστορία τῶν Κυδωνιῶν, σ. 96-97.

ποῖα ἦσαν τὰ αἴτια τῆς διαφορᾶς, πλὴν μόνον ὅτι ὑπῆρχαν τοιαῦτα «.... Δέομαι λοιπὸν καὶ παρακαλῶ, φιλογενεῖς Διδάσκαλοι, ἀν αἱ διαφοραὶ περὶ σμικρῶν πραγμάτων, μὴ θελήσητε νὰ προξενήσητε τοιαύτην ζημίαν εἰς τὴν δυστυχῆ ταύτην Σχολήν. Δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι ἡ ἔλλειψις ὑμῶν θέλει δώσει τὴν περίστασιν παντὸς κακοῦ». Ἀπὸ τὴν δευτέραν ὅμως ἐπιστολὴν τοῦ μεγάλου τοῦ Γένους Διδασκάλου Κων)τίνου Οἰκονόμου*, παραινετικὴν συγχρόνως καὶ ἀποτρεπτικὴν πρὸς τοὺς δύο Διδασκάλους, διπλάσια δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ποῖα ἦσαν τὰ αἴτια ταῦτα. Ὁ Ἰδιος ὁ Οἰκονόμος, ὁ ὅποιος πάντως θὰ εἶχε καὶ μερικὰς πληροφορίας, τὰ συνοψίζει εἰς τρία. «Διὰ τρεῖς τινας αἰτίας, Διδάσκαλοι, λέγει, νομίζω ὅτι θέλετε ν’ ἀναχωρήσητε ἀπὸ τὰς Κυδωνίας ἡ διά τινα πρὸς τοὺς πολίτας δυσαρέσκειαν, ἡ δι’ ἐπιθυμίαν ἄλλης ἐπικερδεστέρας διδασκαλικῆς καθέδρας ἡ δι’ ἡσυχίας ἔρωτα.» Καὶ ἐκ τούτων πάλιν ὁ Ἰδιος ἀπορρίπτει τὸ τρίτον, ὃς μὴ ἀρμόζον εἰς ἄνδρας, διποῖοι ἦσαν οἱ δύο κορυφαῖοι ἐκεῖνοι Διδάσκαλοι. Καὶ βέβαια ὅχι μόνον οἱ δύο οὗτοι τῆς Ἀκαδημίας Διδάσκαλοι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι τῆς σεμνῆς χορείας τῶν μεγάλων τοῦ Γένους Διδασκάλων δὲν ἥδυναντο ποτὲ νὰ κάμουν ὅτι εἰς ἄλλην παλαιὰν ἐποχὴν τοῦ Ἐθνους μας ἔκαμαν οἱ Στωϊκοί, νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ κοινὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἔργον των χάριν τῆς Ἰδίας ἡσυχίας καὶ ἡρεμίας, πρὸς μεγάλην ὅμως βλάβην τοῦ ἔθνους των, τὸ ὅποῖον τότε μὲ τὴν ἴδιαν των ἀπομάκρυνσιν ἔμεινεν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν κατωτέρων ἀνθρώπων. Τοιοῦτο τι δὲν ἥτο δυνατὸν νὰ ἀποφασίσουν οἱ δύο μας Διδάσκαλοι οὔτε καὶ κανεὶς ἄλλος ἀπὸ τοὺς μεγάλους τοῦ Γένους Διδασκάλους. Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ τρίτον τοῦτο ἀπορρίπτεται μένουν τὰ δύο πρῶτα, τὰ ὅποια φαίνεται ὅτι ἔφεραν τὴν διάστασιν ἐκείνην.

Πραγματικὰ οἱ Διδάσκαλοι ἐστενοχωροῦντο διὰ τὰς συχνάς, καθὼς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, πολιτικὰς διαιμάχας καὶ διχοστάσιας διότι αὖται καὶ εἰς τὴν πρόοδον τῆς Σχολῆς εἶχαν διπλάσια διπλάσιας διατίκτυπόν των καὶ συνήθως ἐπέφεραν τὴν ἐπέμβασιν

* Χαρικ. Σταυράκη, Λι Κυδωνίαι, σελ. 49 κ. Ἑ., σ. 97-100, ὅπου καὶ διάλογος ἡ ἐπιστολή.