

# «ΦΘΟΡΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ»: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ<sup>1</sup>

ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ

398866



Ένα φάντασμα πλανάται τη δεκαετία του '50 πάνω από τη διχασμένη Ευρώπη που πασχίζει να ανασυγκροτηθεί: το φάντασμα της «παραστρατημένης νεολαίας» και της «εγκληματικής» ροπής της. Το πρόβλημα της «παιδικής» και της «νεανικής εγκληματικότητας» απασχολεί από τις αρχές της δεκαετίας του '50 τους διεθνείς οργανισμούς – τη Διεθνή Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τη Διεθνή Επιτροπή για την Εγκληματικότητα – , που οργανώνουν συσκέψεις και συνέδρια, χρηματοδοτούν και εκδίδουν μελέτες ειδικών.<sup>2</sup> Κυβερνώντες, νομικοί, τύπος και κοινό σε ένα πλήθος χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο αγωνιούν για τον νέο κίνδυνο που απειλεί την κοινωνική συνοχή – ανεξάρτητα από το πώς την αντιλαμβάνονται κάθε φορά: είναι η «παραστρατημένη» και «απροσάρμοστη» νεολαία που της αποδίδεται ηθική διαφθορά και εγκληματική συμπεριφορά. Στην Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, αλλά και στην Αυστραλία και την Ιαπωνία, ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση, οι κυβερνήσεις θα θεσπίσουν κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας μέτρα που αποσκοπούν να προστατεύσουν τους νέους από «ανήθικες επιρροές» και να επαναφέρουν όσους από αυτούς έχουν παρεκτραπεί στους κανόνες της «ορθής συμπεριφοράς», καπιταλιστικής ή σοσιαλιστικής. Στόχος τους, να παταχθεί η βία που αποδίδεται σε ομάδες νέων, κυρίως

Η Έφη Αβδελά διδάσκει Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ 30 ΘΕΜΑΤΑ

Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 90, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005, σελ. 30-43

