

Δύο μεγάλες
αναδρομικές εκθέσεις
παρακολουθούν το
έργο του «ζωγράφου
των χρώματος»

Αθήνα, Λάδι σε μουσαμά,
1963-64



35 χρόνια Τέτος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ Χρύσανθος Χρήστου των αποκαλεί τον κατ' εξοχήν «ζωγράφο των χρώματος» και από τους «πιο προσωπικούς δημιουργούς του επερειπονισμού». η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα τον χαρακτηρίζει «ζωγράφο των αισθήσεων» και «της αλχημείας του λευκού», που παραμένει πιστός στα δεδομένα της δράσης». Ο λόγος για τον ζωγράφο και τ. πρώτην της ΑΣΚΤ Παναγιώτη Τέτοη, τον σεμνό δημιουργό, του οποίου η εικαστική παρουσία 35 χρόνων επισημαίνεται τις ημέρες αυτές με δύο αναδρομικές εκθέσεις: μια στην Πινακοθήκη Πιερίδη (εγκαίνια την Τετάρτη) και μια στην γκαλερί «Νέας Μορφής» (εγκαίνια στις 12/5). Ένα διπλό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που ήδη από δώδεκα ετών ζωγράφιζε τη θάλασσα της αγαπημένης του Ύδρας με «Bleu de Prusse»...

Η πρώτη έκθεση, στον Πιερίδη, περιλαμβάνει έργα από την εποχή που ο νέος τότε Τέτος ζύνε στο Παρίσιο ως τις τελευταίες δημιουργίες του, που φιλοτέχνησε πρόσφατα στην Ύδρα. Μια σταθερή διαδρομή 35 χρόνων, στη διάρκεια της οποίας «έχει μείνει πιστός στο έργο και τις αρχές που επέλεξε από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τέχνης», όπως επισημαίνει ο επιμελητής της Πινακοθήκης Πιερίδη, ιστορικός τέχνης Γιάννης Κολοκοτρώνης. Παράλληλα, στον καινούργιο χώρο των «Νέων Μορφών» θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά στο κοινό, μια ενότητα έργων που ο Τέτος δημιούργησε τη διετία '68-'70 με θέμα τη Σίφνο: τη νέα του αγάπη, που κινδυνεύει να πάρει τη θέση της γενετείρας Ύδρας. Πρόκειται για μια σειρά έργων σε άσπρο - μαύρο μελάνι, που εκτλήσσουν λόγω της γνωστής εμμονής του καλλιτέχνη στο χρώμα. Με τα έργα αυτά ο Τέτος εξομολογείται την ανάγκη του για το μαυρόσπορο και για το φως που μπορεί να αποσπάσει από αυτό το ζωγραφικό υλικό.

«Για εμένα οι εκθέσεις αυτές είναι... μπελάς», ομολογεί προς «Το Βήμα» με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Παναγιώτης Τέτοης. «Εντυχώς, τα ανέλαβε όλα η Τζούλια Δημακοπούλου (σ.ο.: η ιδιοκτήτρια των «Νέων Μορφών»). Ηδέα για μια μεγάλη έκθεση στον Πιερίδη υφίστατο από πέρυσι και μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα επειδή εγώ πάντα, μετά από κάθε μου έκθεση, κρατάω ορισμένα έργα. Δεν τα πουλάω όλα κι είσαι έχω δείγματα από κάθε περίοδο της δουλειάς μου. Αν έπρεπε να τα αναζητήσω, θα είχαμε ατυχήσει! Δεν έχω ιδέα πού δρίσκονται τα παλιά μου έργα!». Βέβαια, τα έργα αυτά της προσωπικής σύλλογης του ζωγράφου δεν θα πωλούνται ούτε στις τωρινές εκθέσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αναδρομική παρουσίαση της πορείας του Τέτοη χωρίς εμπορικό χαρακτήρα;

«Ναι, αν και δεν πρόκειται ακριβώς για αναδρομική, αφού περιλαμβάνει μόνον «35 χρόνια ζωγραφικής», όπως λέει και ο τίτλος. Η θητεία μου είναι πολύ μεγαλύτερη, μια και άρχισα να ζωγραφίζω από έφηβος. Όταν ήμουν 11 ετών, στην Ύδρα, ζωγράφιζα μετά μανίας χρησιμοποιώντας τους πάτους από κοντιά λουκουμιών!

Η αντέγραφα από καρτ-ποστάλ κάτι αγόρητα καράβια! Για να ήταν η έκθεση αναδρομική, θα έπρεπε να είχα εντάξει και αυτά τα πρωτόλεια έργα, ενώ, τώρα, η έκθεση στον Πιερίδη ξεκινά χρονικά από τότε που ήμουν στο Παρίσι, που είχα διαμορφωθεί πια ως ζωγράφος», εξηγεί ο 67χρονος σήμερα Τέτοης.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι τα «πρωτόλεια» αυτά εφηβικά έργα του ζωγράφου έτυχαν του θαυμασμού δύο κάθε άλλο παρά τυχαίων ανθρώπων: του Δημήτρη Πικιώνη και του Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα! Όπως αναφέρει η Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα στη μονογραφία της «Τέτοης». Η ίδοντι του βλέψατος και του χρωμάτος» (1990), ο Πικιώνης είχε ξητήσει από τη γιαγιά του καλλιτέχνη, μια γριούλα της Ύδρας, να τον δείξει ένα εκκλησάκι. Εκείνη τον ωτήσε αν είναι ζωγράφος και αφού του είπε κατόπιν: «Έχω και εγώ ένα εγγονάκι που ζωγραφίζει», του φερες ένα έργο που είχε φιλοτεχνήσει ο 14χρονος τότε Τέτοης! Ο Πικιώνης εντυπωσιάστηκε με «τη σχεδόν κυδιστική ασκητική του νεανικού αυτού έργου» και το ίδιο δράδι έφερε και τον Χατζηκυριάκο - Γκίκα να το δει. Πέφασαν, εν τούτοις, πολλά χρόνια προτού μάθει ο ζωγράφος ποιοι ήταν «οι δύο καθηγητές». Εκείνοι οι δύο και ο γερμανός ζωγράφος Φρισλάντερ, που ζόυσε μόνιμα στην Ελλάδα, φύλος του Πικιώνη, του Γκίκα και του Παπαλούκα, ήταν αυτοί που τον έμαθαν τα περισσότερα πρόγραμματα γύρω από τη ζωγραφική. «Στον Φρισλάντερ, τον πρώτο μου δάσκαλο, χρωστώ πολύ περισσότερα από ό, πι στον κατοπινό δάσκαλο μου στη Σχολή Καλών Τεχνών, τον Παρθένη», ομολογεί.

«Για εμένα το θέμα δεν είναι η ουσία των πράγματος, δηλαδή να ζωγραφίσω ένα παράθυρο, αλλά το μου προσφέρει αυτό το παράθυρο ή το δραπέτι ή αυτό με τα κόκκινα, τα πορτοκαλιά και τα κίτρινα. Τι προεκτάσεις πλαστικές μου δίνουν, πώς να αναλύω, εντέλει, τα προβλήματα της δικής μου τέχνης», λέει ο ζωγράφος και καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σύντομα, δυντυχώς, τον πιάνει το όριο τηλικίας και θα πρέπει να σταματήσει να διδάσκει, παρ' όλο που ήδη αναζητείται κάποια φόρμουλα ώστε να συνεχίσει τη διδασκαλία του, ακόμη και αμισθί. Ο Τέτοης αγαπά το χρώμα, «τις κατακίτρινες μαργαρίτες της Ύδρας, τις αγριοβιολέτες που φυτρώνουν κοντά στη θάλασσα, το κίτρινο που πέφτει στον λόφο απέναντι στο παράθυρη της Σχολής Καλών Τεχνών το απόγευμα, όταν χρυσίζει». Τα τοπιά αυτά της ζωγραφίζει στην αρχή βλέποντάς τα, κατόπιν από μνήμης, άλλα έργα από σημειώσεις, συμβουλευόμενος μικρά σκίτσα, συχνά χωματιστά, όπως με τις περίφημες «Λαϊκές αγορές» του. Πάντα, όμως, αυτοσχεδιάζοντας, αφού «όταν δεν βλέπεις το τοπίο έχεις μεγαλύτερη ελευθερία στην αποτύπωσή του». Τοπιά της Ύδρας και της Σίφνου, λοιπόν, με χρώμα ή χωρίς, αλλά και λαϊκές αγορές, νεκρές φύσεις και κάποια πορτρέτα σε μια διαδρομή 35 χρόνων.

