

να προβούν στη βελτίωση των ελλείψεων; Δεν εγνώριζαν ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα αρχίζει σχεδόν από τον Απρίλη και ξεπερνά το εξάμηνο; Αλλά βέβαια οι υπεύθυνοι της αγοράς αυτής δεν ταξιδεύουν με τα «θερμικά» λεωφορεία. Ίσως θα πρέπει να δοκιμάσουν ένα ταξιδάκι μ' αυτά τα μεταφερόμενα καμινία το καταμεσήμερο ως τη Λούτσα ή έστω

τη Βούλα, για ν' αποκτήσουν προσωπική εμπειρία και να καταλάβουν επιτέλους ότι «τα μπάνια του λαού» δεν μπορεί να γίνονται μέσα στα θερμικά λεωφορεία αλλά αποκλειστικά μόνο στις όμορφες της Αττικής μας παραλίες ασφαλώς με άλλες προσβάσεις. Ελεος πια!

**ΣΠ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ**  
Φιλόλογος - Ν. Χαλκηδόνα

## Ελεγχοι στα δρόμα

Από τον κ. Ρ. Παπαδόπουλο

Την Κυριακή 9 Ιουλίου πέρασα με αυτοκίνητο τα δρόμα της Λάρισσας με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Περιμένοντας στη σειρά παρατήρησης πως ο οδηγός ενός απ' τα προηγούμενα αυτοκίνητα με γερμανικό αριθμό κυκλοφορίας, έδωσε στον εισπράκτορα των διοδίων κάποιο χαρτονόμισμα και πέρασε χωρίς να πάρει διπλότυπο ή ρέστα. Όταν η σειρά μου ο ίδιος υπάλληλος έριξε μια ματιά στον αριθμό του αυτοκινήτου μου, που δεν είναι ελληνικός, πήρε τα χρήματα χωρίς να μου δώσει διπλότυπο.

Όταν του ζήτησα το διπλότυπο μου το έδωσε με την εξήγηση πως η δουλειά ήταν τόσο πιεστική που το έχεασε.

Η παράλειψη αυτή, που κατά την κρίση μου δεν ήταν τυχαία με έβαλε σε σκέψεις γιατί θυμήθηκα πως πριν από λίγα χρόνια, τα διπλότυπα των διοδίων επιστρέφοντο σε άλλους υπαλλήλους σε κάποιο άλλο σημείο της διαδρομής. Όταν έφτασα όμως στο σημείο που θα έπρεπε να παραδώσω το διπλότυπο υπήρχε τώρα μια επιγραφή με τις λέξεις «πέραστε ελεύθερα».

Στα επόμενα δρόμα στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, πρόσεξα περισσότερο. Ένα σημαντικό ποσοστό απ' τους οδηγούς των αυτοκινήτων με γερμανικό αριθμό κυκλοφορίας πέρασε τα δρόμα χωρίς να πάρει δι-

πλότυπο. Στη δική μου περίπτωση ο εισπράκτορας μου έδωσε διπλότυπο αυτή τη φορά χωρίς να το ζητήσω· παρ' όλα αυτά το προηγούμενο από μένα αυτοκίνητο, με γερμανικό αριθμό κυκλοφορίας, είχε διαφορετική μεταχείριση: ο εισπράκτορας εισέπραξε τα τέλη χωρίς να δώσει διπλότυπο.

Εξετάζοντας το διπλότυπο που πήρα, διάβασα το πίσω μέρος πως πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου. Απ' ό,τι είδα όμως ο έλεγχος δεν μπορεί να είναι ούτε πειστικός ούτε επαρκής.

Θα ήθελα κατά συνέπεια να συστήσω στους υπαλλήλους της υπηρεσίας ελέγχου των διοδίων να μπουν με αυτοκίνητα με κάποιο ξένο αριθμό κυκλοφορίας -κατά προτίμηση γερμανικό- και να απευθυνθούν στους εισπράκτορες των διοδίων σε κάποια ξένη γλώσσα - κατά προτίμηση τουρκική.

Είμαι βέβαιος πως θα μπορέσουν έτσι -με κάποια στατιστική απόκλιση- να υπολογίσουν το ποσοστό των διοδίων που εισπράττεται για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου και να ζήσουν μερικές πτυχές της νεοελληνικής οθωμανικής ζωής που νομίζαμε πως ανήκουν στην ιστορία.

**ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**  
Καθηγητής, Λονδίνο



## «Μυστήριο Μέγα»

Από τον κ. Α. Ταμπακόπουλο

Αξίζουν πολλά τα περιοδικά που μας χαρίζει η «Καθημερινή» κάθε Κυριακή. Ένα από αυτά υπήρξε και το αφιερωμένο στον μεγάλο ελληνορθόδοξο καλλιτέχνη και συγγραφέα του αιώνα μας, τον αεί-

μνηστο Φώτη Κόντογλου. Λίγα πολύ κατατοπιστική υπήρξε η παρουσίασή του. Επισκιάστην από μια, κατά τη γνώμη μου, παράλειψη. Την παράλειψη της ανεύσεως έστω του βιβλίου του ανωτέρω συγγραφέα και του πιο ενδιαφέροντος για

μας. Πρόκειται για τη μελέτη του με την οποία ασχολείται με το πιο εντυπωσιακό γεγονός του είδους, που εκτυλίχθηκε στην Ελλάδα του τον αιώνα. Τη συστηματική του δηλαδή μελέτη, των αλληπάλληλων και πολυάριθμων εμφανίσεων επί τρία συναπτά χρόνια, συνανθρώπων μας περασμένων εποχών και παρελθόντων αιώνων. Εμφανίσεων, που φαίνεται να τον συντάραξαν, καθώς και όλους εμάς που έτυχε να διαβάσουμε αυτό του το βιβλίο. Την επιστημονική όντως έρευνα των θαυμαστών αυτών φαινομένων της Θέρμης του ακριτικού μας νησιού της αγαπητής του Μυτιλήνης. Των εμφανίσεων σε πιστούς και απίστευτους από το 1959 μέχρι και το 1962 των αναγνωρισμένων ήδη ως αιώνων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

Πρόκειται δηλαδή για τους αγίους μοναχούς του κάποτε σημαντικού Μοναστηρίου εκείνης της περιοχής, που η λήθη είχε σκεπάσει τη μνήμη τους με τη βοήθεια αφθόνων χωματικών προσχώσεων και με την άγνοια της ύπαρξής τους και του μαρτυρίου τους και από αυτή την Εκκλησία μας. Γιατί με περιεργο πραγματικά τρόπο η γη συγκάλυψε αποτελεσματικά ένα δράμα ομάδας μοναχών, αλλά και άλλων χριστιανών της περιοχής της Θέρμης, πολύ μεγάλο και πολύ τραγικό. Αυτούργιο και δολοφόνοιο ποιο άλλοι; Οι γείτονές μας Τούρκοι, που υπήρξαν πάντοτε οι συστηματικοί σφαγείς των εκάστοτε γειτόνων τους.

Και δεν ήταν δυνατόν να μην συνταράξει το γεγονός αυτό τον Φώτη Κόντογλου που ήταν κι αυτός θύμα των Τούρκων και για έναν άλλο ακόμα λόγο. Η όλη υπόθεση και του δράματος και της ανεξήγητης ανθρωπίνως αποκάλυψής του, έγινε απέναντι από την πατρίδα του το Αϊβαλί, όπου νέος αποβιβάσθηκε για να αποφύγει και τη δική του σφαγή. Και τα δύο αυτά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν στα σύνορα αυτά των δύο λαών, των δύο ηπειρών, των δύο θρησκειών και των δύο διαφορετικών πολιτισμών.

Το εντυπωσιακό της αποκάλυψης εκείνου του δράματος με το θαυμαστό υπερφυσικό τρόπο που έγινε, απασχόλησε και τον άλλο διανοητή και φιλόσοφό μας τον Παναγιώτη

Κ 20. VII. 95

393871

46

