

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Απονέμεται ἀπόψε στὸν Μόραλη τὸ Ἀριστεῖο Καλῶν Τεχνῶν

ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ, ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ο Γιάννης Μόραλης δεν είναι μόνο ο άξιος ζωγράφος που τιμάται στήμερα με τὸ Αριστεῖο τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν. Μιά διάκριση πού τίμησε στὸ παρελθόν τὸν Χαλεπά — τὸν απένειμαν τὸ δίπλωμα στὴν Τήνο — τὸν Παρθένη, τὸν Χατζηκυριάδη — Γκίκα τελευταία. Άν καὶ ο καλλιτέχνης θεωρητικὰ ταυτίζεται με τὸ έργο του, στὴν πρᾶξη δὲν είναι δυνατὸν ν' αναγνωρίσεις τὸν ζωγράφο μέσ' απὸ τὸν πίνακά του ή μιλώντας μὲ τὸν ίδιο ν' αναφέρεσαι στὴν ζωγραφική του. Γιατὶ ἔτσι η τέχνη του αποφιλώνεται απὸ τὶς πολλαπλές της προεκτάσεις. Κι ακόμη ο ίδιος συρρικνώνεται στὰ στενά ὄρια ενός έργου, ενώ είναι πολὺ πιό ζωντανή καὶ παλλόμενη παρουσία.

Απὸ ἔνα σαίσθημα μέτρου, σοβαρότητας καὶ χιούμορ, ο καθηγητής Μόραλης τὰ τελευταία χρόνια δὲν δίνει συνεντεύξεις γιατὶ δὲν θέλει νὰ «δηλώσει». Οι μαθητές του βέβαια στὴν Ανοτάτη Σχολή Καλῶν Τεχνῶν τὴν τελευταία εικοσαετία έχουν τὴν ευκαιρία νὰ τὸν ακούν σ'

ΤΗΣ Β. ΣΠΗΛΙΑΔΗ

ένα μάθημα πού επικοινωνεῖ μιᾶς ἀποψης γιὰ τὴν τέχνη, ἔτσι ώστε πολλοὶ δὲν κατάφεραν νὰ ζωγραφίσουν διαφορετικὰ απὸ τὸν δάσκαλό τους γοητευμένοι καὶ σφραγισμένοι απὸ μιᾶς σπάνιας προσωπικότητα. Πολλοὶ ἄλλοι νέοι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν κατὰ βιδικό τρόπο τὸ «τάλαντο» πού τοὺς ἐδώσε ο δάσκαλος. Ο Μόραλης μπορεῖ νὰ δηλώνει χωρὶς δισταγμό ὅτι ἔγγαλε τοὺς καλύτερους ζωγράφους στὶς νεώτερες καλλιτεχνικὲς γενιές.

Άν καὶ είναι δύσκολο νὰ συνδιάξει κανεὶς τὶς ιδιότητες τοῦ δάσκαλου καὶ τοῦ ζωγράφου, ο Μόραλης είναι ένας καθηγητής πού συμμετέχει στὶς προσπάθειες τῶν μαθητῶν του, ενώ η ικμάδα του δὲν εξαντλεῖται στὰ πλαστικά τῆς Σχολῆς. Οι εκθέσεις τῶν τελευταίων χρόνων δείχνουν αναντίρρητη δημιουργικότητα. Φίλος τῶν νέων καλλιτεχνῶν καὶ καλός συναδελφός, σύμφωνα μὲ «καταθέσεις» ομοτέχνων του, δὲν λείπει ποτὲ απὸ τὰ εγκαίνια τῶν εκθέσεων τιμώντας μὲ τὴν παρουσία του τὸν καλλιτέχνη καὶ ἔχοντας πάντα κάτι ουσιαστικό νὰ πεῖ γιὰ τὸ έργο του. Συχνά γύρω του σχηματίζεται ένας κύκλος ακροατῶν πού τὸν παρακολουθεῖ μὲ αδιαπάτω τὸν ενδιαφέρον. Είναι τότε σίγουρο ὅτι ο Γιάννης Μόραλης δέν ομιλεῖ μόνο περὶ τέχνης, αλλὰ διηγείται μὲ πολὺ μπρίο ανέκδοτα απὸ ἔνα ρεπερτόριο πού εμφανίζεται πλούσιο καὶ καθέ φορά ανανεωμένο.

ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ

Η Ἀρτα, η πόλη ὅπου γεννήθηκε στὰ 1916, τοῦ ἐδώσε τὶς πρώτες οπτικές εμπειρίες βιζαντινῆς τέχνης. Πόλη τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ καὶ τοῦ μύθου, μελαγχολικός καὶ γοητευτικός χώρος τοῦ

«Γιοφυριού», αποτελεῖ τὶς πληροφορίες του γιὰ τὴν νεοελληνική παράδοση. Η οικογένειά του, καὶ απὸ πατρική πλευρά καὶ απὸ τὴν μητρική, Μιχάλη, ἡταν ευκατάστατη καὶ προοδευτική. Καὶ η μητέρα του καὶ η θεία του ζωγράφιζαν — καὶ μάλιστα η θεία μὲ ιδιαίτερο ταλέντο — καὶ μικρός ο Γιαννάκης, ἐπαισχύνεται μὲ τὰ σωληνάρια μπογιάς, απὸ νωρὶς μαγνητισμένος μὲ χρώματα καὶ σχήματα. Τὰ στοιχεία αυτὰ θὰ βρεῖ αργότερα στὸν Κόντογλου, τὸν Ισαρούχη καὶ τὸν Δια-

γινώνησης καὶ τὴν νεώτερης ευρωπαϊκής τέχνης. Είναι χαρακτηριστικό ὅμως μιᾶς ιδιαίτερης καλλιτεχνικῆς φρονιμάδας, ὅτι δὲν αφέθηκε ποτὲ στὴν επιρροή τοῦ Ματίου καὶ τοῦ Πικάσο. Αντίθετα ἐκλινεῖ περισσότερο στὴν οργανομένη αντίληψη τοῦ Μπράκ καὶ τοῦ Ντεράιν. Περιδιαβάζοντας καὶ μελετώντας τὶς παλαιότερες καλλιτεχνικές εκφράσεις καὶ πραγματοποιήσεις στὴν ζωγραφική, βρήκε τὶς προϋποθέσεις καὶ τὶς γνώσεις γιὰ τὸ δικό του έργο ποὺ δέν-έ-



Ο Γιάννης Μόραλης μὲ τὰ απεριόριστα αποθέματα ζωντάνιας καὶ δημιουργικότητας.

μαντόπουλο. Στὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τῆς Αθηνῶν μαθητεύει κοντά στὸν Παρένθη καὶ τὸν Αργυρό, αλλὰ ἡταν κι απὸ τὸν προϊστισμένους μαθητές στὴ χαρακτική τοῦ Κεφαλληγούν. Είναι γνωστὰ ὅτι τὰ χαρακτικά ἔργα ποὺ ἐφτιαχνε παραλληλαὶ μὲ τὰ ζωγραφικά. Ανάμεσα στὰ διδάγματα καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ αφομοίωσε ἡταν καὶ η εξαίσια χαρακτική τοῦ Δημήτρη Γαλάνη.

Μιὰ σύντομη θητεία στὴ Ρώμη πού απένειμαν τὸν Φέρνει σ' επαφή μὲ τὰ μεγάλα έργα τῆς Ανα-

μεινε προσκολλημένο σὲ παλιότερη τεχνικὴ ἢ τεχνοτροπία.

«Δυσκολεύομαι πάντα στὴ δουλειά μου, είχε πεῖ σὲ παλιές του "δηλώσεις". Έχω πάντα τὴν εντύπωση πώς οι μάστερα στὸ δύο - τρεῖς μήνες θὰ είμαι καλύτερος. Πάντα μού φαίνεται πώς τὰ έργα μου δὲν είναι αντιπροσωπευτικά».

ΑΓΑΠΕΣ

Ποιὰ είναι όμως τὰ πράγματα πού αγαπάει πιὸ πολὺ;

—Τὰ πορτραίτα τοῦ Φαγιούμη, η πομπηϊανὴ ζωγραφική, τὰ αρχαία ελληνικὰ μωσαϊκά, τὰ μωσαϊκά τοῦ Αγίου Δημητρίου τῆς Θεσσαλονίκης, τὰ μωσαϊκά τῆς Ραδενίας, τὰ έργα τοῦ Γκρέκο καὶ τοῦ Βελάσκουεθ, τοῦ Πικάσο καὶ πολλὰ άλλα. Πιθανόν νὰ σάς φανούνται δλα τούτα σάν εἶναι απίθανο ανακάτωμα καὶ ὅμως ἔχουν τόσα κοινά σημεία μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτὰ θὰ ήθελα νὰ εκφραστῷ μὲ τὴν αμερικανικὴν τοῦ λαϊκοῦ ζωγράφου η ενὸς παιδιού. Μιὰ όμως καὶ δὲν μπορώ νὰ ἔχω τὴν αγνοητή τους, θὰ πρέπει σιγά-σιγά μὲ τὴ γνώση, απὸ ἄλλο δρόμο, νὰ φτάσω στὸ μοναδικό σκοπό κάθε καλλιτέχνη νὰ εκφραστῶ ἀμεσα καὶ εύτονα.

Υπάρχουν βέβαια καὶ ἄλλα πράγματα τοῦ βίου ποὺ αγαπάει. Αγαπάει τὸ γιό του από τὸ γάμο του μὲ τὴ γλυπτρια Αγαλαία Λυμπεράκη. Ο νεαρός Μόραλης ζει στὴ Ρώμη καὶ στὸ Παρίσι καὶ εξελισσεται, δημιουργός με διακρίσεις στὸ ενεργητικό του. Καὶ επὶ πλέον σεμνό. Δε τηρησει ποτέ τον δοκιμασμένο όνομα σάν διαβατήριο. Μέ τὴν υπογραφή Κωνσταντίνου χωρὶς καμιά αναφορά στὸν πατέρα του, προσπαθεὶ νὰ βρεῖ τὸ δικό του χώρο.

Τοῦ Γιάννη Μόραλη αρέσει ακόμη πολὺ η συντροφία. Εχει πάντα πολλὰ νὰ διηγηθεῖ διασκεδαστικά καὶ πικάντικα, ιστορίες γιὰ τὸν Κόντογλου, τὸν ποιητὴ Σικελιάνο, τὸν καραγκούζοπαχή Σωτήρη Σπαθάρη. Τὰ διηγείται μέλεπτο χιούμορ, ζωντανὰ διασκεδάζοντας ο ίδιος. Βλέποντας παλιές του αυτοπροσωπογραφίες καὶ μάλιστα εκείνη όπου εικονίζεται μαζί μὲ τὸν ζωγράφο καὶ συνδελφό του Νίκο Νικολάου, νομίζουμε δότι ο χρόνος γι' αυτὸν δεν είναι «πανδαμάτωρ». Εχει διατηρήσει τὴν νεανική κορμοστασία, τὸ ζωηρό φιλικό βλέμμα ποὺ δέ μοιάζει μὲ δλέμμα αυθεντίκα. Τὴ διάθεση γι' αστεία καὶ λογοπαίγνια. Ισως επειδή δρίσκεται σ' επαφή μὲ νέους ανθρώπους μέ τοὺς οποίους δέν αισθάνεται ανταγωνιστικά. Επειδή δέν απομονώθηκε καὶ δέ φοβητικε τὸν κοινωνικὸ του περίγυρο. Επειδή έχει ο ίδιος απεριόριστα αποθέματα ζωντάνιας καὶ δημιουργικότητας.

Πολλοὶ πιστεύουν δτι τὸ Αριστεῖο θὰ τὸν οδηγήσει αναπτόρετπα στὴν Ακαδημία. Άλλα σ' αυτό τὸ θέμα άς τὸν αφήσουμε νὰ μιλήσει μόνος:

«Τρία πράγματα ἔχω αποφασίσει νὰ μη δεχθώ ποτέ. Πρώτον νὰ γίνω διευθυντής τῆς Σχολῆς. Δεύτερο, νὰ εκφωνήσω λόγο. Καὶ τρίτο, νὰ γίνω ακαδημαϊκός.

Γελώντας, ομολογεὶ, στὶ γιὰ τὰ δύο πρώτα, είχε ήδη τὴν ευκαιρία ν' αρνηθεῖ. Γιὰ τὸ τρίτο, πιστεύει δτι ον τὸ δοθεὶη η ευκαιρία θὰ κρατήσει τὸν λόγο του.