

κ. 15 III 95

«Ο χαρτάνεμος σε σκέφτεται»



Από τον ουρανό του Παρισιού μας στέλνει χαιρετισμούς με το χαρταετό του ο Αλέκος Φασιανός. Ένα φύλλο χαρτί πόση αγάπη, έγνοια και συμπαράσταση μπορεί να χωρέσει; Τώρα ξέρει ο Τήλεφος. Είναι και η Ελλάδα που κλείνει μέσα του, όπου κι αν βρίσκεται, όπου κι αν ζωγραφίζει, μ' όποιους μιλά και συναναστρέφεται, αυτός ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιος του αρχιμουσικού της μπάντας και της σοφής γυμνασιάρχου - καθηγήτριας, που κρατά σπίτι στην όχθη του Ιλισού. Τώρα στον κήπο του έχει έρθει η άνοιξη, τα τριαντάφυλλα της κ. Ελένης, της πολυτιμής μητέρας, έχουν μπουμπουκιάσει, όπου να 'ναι θα γυρίσει κι ο Αλέκος, με την κόκκινη εσάρπα του και τα ξαφνικά του τηλεφωνήματα. Ως τότε, θα 'χουμε το χαρταετό του ν' ανεμίζει, όπως τον ζωγράφισε με καλοσύνη σκέψης και καρδιάς και πράσινο



ο χαρτάνεμος σε σκέφτεται
από τον ουρανό
από τον ουρανό
από τον ουρανό
από τον ουρανό
από τον ουρανό

κ. 15 III 95

1 ΕΣΥΜ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σωκράτους 57

ATHÈNES

GRÈCE

PAR A I Z



και κόκκινο μελάνι. «Κολάζ» από εφημερίδα γαλλική ο «αετός», με πλούσια ουρά και καλούμπα και ένα βουναλάκι - στο βάθος - με ξωκλήσι και πεύκο μοναχικό και δύο θαυμαστικά από κυπαρίσσια να φανερώνουν την αγάπη και τη νοσταλγία του Αλέκου Φασιανού για κάθε τι ελληνικό. Και στο φάκελο, αντί για το τυπικό By Air Mail ζωγράφισε έναν ακόμη χαρταετό στη γωνία κι ήρθε το γραμματάκι - ζωγραφιά να

φέρει άρωμα κι αύρα φιλίας στη Σωκράτους 57. Κορυφή φακέλου, η σφραγίδα του γαλλικού ταχυδρομείου. Βλέπουμε ένα χέρι με φτερά, να δείχνει τα 50 χρόνια που πέρασαν «1945-1994» στην υπηρεσία των ανθρωπιστικών σκοπών. Είναι δε αυτή η σφραγίδα - χέρι έργο Φασιανού. Παιρνει πολλά γραμματάκια ο Τήλεφος αυτό με τον χαρταετό που φέρνει την ελπίδα πολύ το χάριμα...



Τήλεφος