

λίτου 'Ουγγροβλαχίας επέστρεψεν εις Βουκουρεστιον και η τυπογραφια του, εκ της οποιας εξεδόθησαν πάμπολλα εκκλησιαστικά βιβλία. Ίδε τους αριθμούς 120, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 144, και 154.

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ** Μοναχός. ΕΙς τών λογίων κληρικών της ΙΖ' εκατονταετηρίδος. Έκ διαφόρων ιστορικών τε και εκκλησιαστικών βιβλίων συντάξε μίαν επιτομήν ην όνόμασε *Μέλιοςαν*. Ίδε τον Αριθμόν 109.

**ΑΡΓΕΝΤΗΣ** (*Ευστράτιος*) Χίος. Άριστος Ιατροφιλόσοφος και Θεολόγος της ΙΙ' εκατονταετηρίδος. Περι αυτου θέλω όμιλήσει διεξοδικώτερα εν τῷ οικείῳ τόπῳ του Β' Μέρους του παρόντος Καταλόγου. Ίδε τους αριθμούς 210, 216 και 224.

**ΑΡΚΟΥΔΙΟΣ** (*Αρτώνιος*). Έγεννήθη εν Σολέντῳ, πολιχνίῳ της επαρχίας Οτράντου του βασιλείου της Νεαπόλεως περι τὰ μέσα της Ις' εκατονταετηρίδος εκ γονέων Γραικολατίων. Αποπερατώσας δὲ τὰς σπουδὰς του εις τὸ Ἐκκλησιαστικὸν φροντιστήριον της επαρχίας του, και χειροτονηθείς Ἱερεὺς, ἀνηγορευθη μετ' ὀλίγον Πρωτόπαπας της Ἐκκλησίας Σολέντου. Μετέβη ἔπειτα εις Ῥώμην κατὰ πρόσκλησιν του Καρδινάλιου Ἰουλίου Σαντόρου ἵνα συντάξῃ εις τὴν κοινὴν φρά-

σιν τῶν Γραικῶν τὸ λεγόμενον **Breviario** (Σύνοψιν) πρὸς χρῆσιν τῶν Λατίνων ἱερέων. Συντάξε δὲ και ἕ-ερον βιβλίον ἐπιγραφόμενον Νέον Ἀνθολόγιον, και μετὰ παρέλευσιν 14 ἐτῶν, τῷ 1639, ὁ Πάππς Οὐρβανὸς ὁ Η' τὸν ἀνηγόρευσεν Ἐπίσκοπον της Ἐκκλησίας του Νούσκου. Ίδε τὸν ἀριθμὸν 21.

**ΑΡΚΟΥΔΙΟΣ** (*Πέτρος*). Έγεννήθη μὲν οὗτος εν Κερκύρα, μετέβη δὲ εκ νεαρᾶς του ἡλικίας εις Ῥώμην ὡς ὑπότροφος του ἤδη συστηθέντος Γυμνασίου παρὰ του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ' πρὸς ἐκπαίδευσιν τῶν ἐξ Ἀνατολῆς ἐλθόντων νεανίτκων Ἑλλήνων εις τὸ δόγμα της Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Τοσοῦτον ἐπιμελής ἔφάνη εις τὰ μαθήματά του ὥστε πρῶτος αὐτός μεταξὺ τῶν συμμαθητῶν του ἔλαβε τὸ δίπλωμα του διδάκτορος της Θεολογίας, και ἐχειροτονήθη ἱερεὺς τῶν ἐκεῖ Γραικο-Οὐνιτῶν. Διὸ ὁ Πάππς Γρηγόριος ΙΔ' τὸν ἀπέστειλεν εις Πολωνίαν ἵνα καθησυχάσῃ τὰς ἀναφανείσας διχονοίας τῶν Ῥουθινῶν, οἵτινες ἤθελον νὰ ἐπιστρέψωσιν εις τὸ παλαιὸν των δόγμα τῶν Ὁρθόδοξων Χριστιανῶν. Καθρθώτας δὲ τὸς σκοποὺς του επέστρεψεν εις Ῥώμην κατὰ τὸ 1595 ἔτος. Ὁ Πάππς ὅμως Κλήμης ὁ Η' τὸν ἐπέμψεν εκ νέου εις Πολωνίαν ἵνα ὑποστηρίξῃ τὴν πίστιν τῶν προσηλύτων μετὰ τὰς διδασχὰς του. Καί τῷ ὄντι κατὰ

