

θρώπους. "Υστερό" ἀπὸ 6 μηνῶν ὁδοιπορία ἀπαντάει ἔνα κοκκινοφορεμένο παλληκάρι, τὸ Χρόνο, ποὺ κρατάει στὸ χέρι του «τὸ βιβλίο τοῦ εὐτυχισμένου καὶ τοῦ δυστυχισμένου». Καὶ παρακινούμενος ἀπὸ τὸ παλληκάρι πηγαίνει ν' ἀποζητήσῃ τὴν εὐτυχία. Πάει στὸ κάστρο τοῦ Χρόνου, παίρνει συστατικὸ γράμμα πρὸς τὴ Δυστυχία σβύνει αὐτὴ τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν κατάλογό της.

"Ο Λόγος παρηγορητικὸς εἶναι ἀνατολικὸ παραμύθι τῆς ὁδοιπορίας πρὸς τὴν τύχη, γνωστὸ σὲ Ἀσιατικὲς καὶ Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.

M. B.—S. Lambrós: «Romans grecs...» 1881. Paris.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Οἱ σταυροφόροι πήρανε τὴν Πόλιν στὰ 1204. Αὐτὸ τὸ ἵστορικὸ γεγονός εἶχε ὡς πρῶτο ἀποτέλεσμα τὴ βαθεὶὰ μεταμόρφωσι τοῦ Ἀνατολικοῦ κόσμου. Ἀπάνω στὰ ἔρείπια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας βλάστησε Λατινικὸ φεουδαλικὸ κράτος. Μία Λατινικὴ Αὐτοκρατορία ἐγκαθιδρύθηκε στὴν Πόλιν καὶ αὐτοκράτορας ἔγινε ἐκεῖ ὁ Μπαλτούνος, κόντρες τῆς Φλάντρας... Ἐνα βασίλειο ἰδρύθηκε στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ βασιλέα τὸ Μπονιφάτιο. "Υστερό" ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἡ νικητήρια πορεία ποὺ ἔφερε τὸ Μπονιφάτιο (Μομφερρατικὸ) ἴσαμε τὴν Ἀθήνας καὶ τὴν Κόρινθο, εἶχε ἀποτέλεσμα τὴν Ἰδρυσι τῶν ἄλλων Λατινικῶν κρατῶν καθὼς ἡ Αὐθεντία τοῦ Νεγρεπόντε (Εὐρύπον), τὸ δουκάτο τῆς Ἀθήνας, ποὺ κυβέρνησεν ἡ φαμίλια τοῦ ντὲ Λαρός, τὸ πριγκηπάτο τῆς Ἀχαΐας καὶ τοῦ Μοριά, ποὺ κατάκτησαν οἱ Γοδεφρέδος Βιλλαρδουΐνος καὶ Γουλιέλμος Σαμπλίττης ἡ Καμπανέσης. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ κράτος ἦταν τὸ μακροβιώτερο ἀπὸ ὅσα ἀφῆσε πίσω τῆς ἡ σταυροφορία τοῦ 1204. Ἡ Βενετία ἀπὸ τ' ἄλλο μέρος πῆρε τὸ Δυρράχιο στὴν ἀκτὴ τῆς Ἡπείρου, τὴ Μεθώνη καὶ τὴν Κορώνη στὸ Μοριά, τὴν Κρήτη καὶ τὴν Εὔβοια, τὴν Καλλίπολι, τὴν Ἡράκλεια καὶ μὰ μεγάλη συνοικία στὴν Πόλιν. Στὸ μεταξὺ ἔστελνε τοὺς «εὐγενεῖς» τῆς στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους, ὃπου εἶχε ἰδρυθῆ τὸ δουκάτο τῆς Νάξου, ἡ μαρκινία τοῦ Τσερίγου, τὸ μεγάλο δουκάτο τῆς Λήμου καὶ ἡ αὐθεντία τῆς Σαντορίνης. Ἐτσι ἡ Βενετία μποροῦσε νὰ καυχηθῇ πῶς ὁ δόγης ἀφέντευε, σὲ μεγάλο

