

Κριτική ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

## ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

**Η** ΤΕΧΝΗ είναι παιγνίδι. Αγωνιώδες, τραγικό, λυτρωτικό. Η πορεία του παιγνιδιού αυτού έχει το επίχρισμα του θανάτου και της ζωής, όπως κάθε τι μεγάλο, με την έννοια πως επιχειρεί να συνομιλεί με το βαθύτερο, το άγνωστο, το μυστηριακό. Η μαγγανεία της τέχνης, όταν εκείνη δεν είναι επιφάση αλλά ουσία, συναντιέται κάπου στη διαδρομή, αδιαφορώντας για την αποκάλυψη.

Η διαδρομή σχετίζεται με το παιγνίδι. Εκεί βρίσκεται και το δράμα του καλλιτέχνη, που βέβαια μπορεί να δει βαθειά μέσα στα νερά αλλά όχι μέχρι τον βυθό.

Η διαδρομή θα γίνει σύμφωνα με τη δυνατότητα ενόρασης του καθένα. Και κάθε φορά θ' αλλάζει προοπτική, γιατί το φύλλο που πιθανώς να έχει ο καλλιτέχνης για σημάδι, με τις μέρες θα χαθεί, αφήνοντας μόνο κάποιες πράσινες κλωστές, υπόλειμμα και ιχνος της μορφής του.

Τα περισσότερα από τα σημάδια δεν ωφελούν. Η θα είναι από εκείνα που δύνανται να επιτλέουν στην επιφάνεια, αλλάζοντας κάθε τόσο μορφή δανεισμένη από τις εναλλαγές του περιβάλλοντος, σαν εκείνη του χαμαιλέοντα ή θα βουλιάζουν για μην ξαναβρεθούν.

Το παιγνίδι όμως πρέπει να καρατήσει, ξεχνώντας αν είναι έντιμο, την επιφάνεια κι αναζητώντας τον βυθό που δεν θα προσεγγίσει.

Τα παιγνίδια των ζωγράφων είναι απλά και σοφά ενιότε, σαν τα παιγνίδια των παιδιών. Στον κόσμο αυτό των ζωγράφων και των παιδιών μας βάζει με την τελευταία παροντάση της δουλειάς του ο Σταύρος Ιωάννου στη γκαλερί «Τιτάνιον».

Θα προτείναμε στον θεατή της έκθεσής η σ' όπου έχει δει ήδη τα έργα και επιθυμεί να τα ξανατσεφθεί, ν' αρχίσει από το πατάρι, όπου προβάλλεται η ταινία με τα παιγνίδια του Ιωάννου. Το «στόρου» με δυο λόγια είναι το εξής: Ενας άνθρωπος φτιάχνει πύργους με τραπουλόχαρτα, το γνωστό παιγνίδι οληδά που κάποτε παιχνεί δύο οι μας. Μια σειρά από τραπουλόχαρτα, αντέ δύο κι ύστερα ο πύργος καταρέει. Αυτό γίνεται και στην ταινία. Μόνο που ο καλλιτέχνης δεν τα παρατάει. Αν δεν αποσύνδεσει το βίντεο από την πρίζα, η οθόνη θα προβάλλει αιώνια το ξεκίνημα, το προχώρημα, το γκρέμισμα του πύργου στα μισά ή λιγό πριν το τέλος και πάλι από την αρχή.

**Η** ΤΑΙΝΙΑ απασχόλησε σαν σκέψη αρκετά χρόνια τον Σταύρο Ιωάννου. Πριν τρεις ή τέσσερις περίπου χρημώνες, έτυχε να μας δείξει ο καλλιτέχνης την πρώτη εκδοχή της. Τότε κατάφερνε να τελειώ-

# Πύργοι με τραπουλόχαρτα και χρώματα



Κατασκευή, του Σταύρου Ιωάννου

σει τον πύργο και με μια κίνηση δική του, ηθελημένη, να τον γκρεμίζει. Το τέλος εκείνο ήταν ίσος πιο συναισθηματικό. Κι εν πάσῃ περιπτώσει είχε ένα τέλος. Τώρα, η ταινία είναι πιο ειλικρινής, πιο κοντά στην αληθεία του καλλιτέχνη. Κι ας μη σπεύσει κάποιος να πει «σιγά το εύρημα, ο καθένας το κάνει», γιατί δεν είναι έτσι. Πρώτον γιατί ο καθένας δεν αντέγει να επιμένει σε μια χαμένη υπόθεση ή υπέρτερη, επειδή δεν μπορεί να αποκαλύψτει τα δικά του μυστικά στον έχοντα κόσμο.

Πάντως και ο ίδιος ο Ιωάννου έκανε τις αποκαλύψεις του, αφού πρώτα «ξεασφάλισε» τη μικρή του ιστορία στη ζωγραφική αυτού του τόπου.

Κι αν στην προηγούμενη έκθεση του Σταύρου Ιωάννου, στη γκαλερί 3, η εναισθησία έκανε τις νύξεις της, χωρίς να προβάλλει ξεκάθαρα, τώρα δεν φοβάται να εξομολογηθεί σε πρώτο πρόσωπο, για το «παιγνίδι» της τέχνης και της ζωής.

Από το πατάρι του Τιτάνιον προσερχόμενοι καλά οι πύργοι που βρίσκονται στο ισόγειο. Από ψηλά, Κι έτοις η ματιά συνεχίζει να εμπλέκεται στο παιγνίδι. Κάτω τα πράγματα αλλά-

ζουν, όπως αλλάζει και η οπτική γωνία. Οι πύργοι έχουν οργανωθεί, ώστε να μη σκορπίζονται σε τραπουλόχαρτα. Η συνδρομή της κόλλας έχει τον δικό της ρόλο στο παιγνίδι της ρεαλιστικής ανάγνωσης της «κουζίνας» του έργου.

Για τη ζωγραφική του Ιωάννου τι να πούμε; Είναι η καλύτερη στιγμή ενός καλλιτέχνη με άξιο παρελθόν. Στη δουλειά αυτή ο ίδιος αναπλάθει τα δύστημα προσέγγισης στην πορεία του, αποδιδόντας μια νέα ματιά. Το λεξιλόγιο πυκνό, εμπεριέχει βαθειές πινελιές και στίγματα αρθρωμένα, φωτεινές δέσμες του λευκού, εντάσεις του κόκκινου, ελεύθερους ορίζοντες του μπλε, τόνους του μαύρου, αφήμα του ρού.

Οι πύργοι επαναλαμβάνονται στα έργα στα διάφορα στάδια τους με τα τραπουλόχαρτα, που στη ζωγραφική είναι στέρεα δομημένα, ώστε να μην κυνηγούντων να πέσουν. Ορθοβατούν όπως και η ίδια η ζωγραφική του Ιωάννου, πότε στον ανοικτό χώρο, πότε στο παλιό καλό τραπέζακι του, προ δεκαετίας, καλλιτέχνη.

Το μοντέλο πιστεύουμε πως δεν είναι πάντως τα καλοστε-

ρεωμένα με την κόλλα τραπουλόχαρτα του ισογείου, αλλά εκείνα της ταινίας του παταριού.

**Ο** ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ, ανήκει στη γενιά των εξπρεσσιονιστών, εκείνη που παρέλαβε το μεγάλο αμερικανικό κίνημα μετουσιωμένο στη μεσογειακή του έκφαση από τον Μάκη Θεοφυλακτόπουλο.

Εργα μεγάλων διαστάσεων, ελευθερίας γραφής και έντονων χρωματικών επικλήσεων του δράματος, βιωμένον στη συγκεκριμένη περίπτωση και εκφρασμένον διά των συγκρούσεων του μπλε, του πράσινου ή του μαύρου. Ειναι τα έργα που απασχόλησαν τον καλλιτέχνη και στην πιο πρόσφατη περίοδο της τριετίας και που παρουσιάζει στην έκθεσή του στη γκαλερί «Αντήνωρ».

Η ωριμότητα δίνεται από τη μεγαλύτερη σύγωνυριά της γραφής, την καλύτερη κατανομή του χώρου, τον σχεδιασμό που προηγείται των ελεύθερων σχημάτων.

Μια άλλη ενότητα έργων του Θεοφίλη είναι εκείνη με τις φιγούρες, που καταλήγουν σε χωρόμορφα κεφάλια. Στην περιπτώση αυτή, ο ζωγράφος μοιάζει περισσότερο απελευθερωμένος στον περιορισμό των μικρότερων διαστάσεων του τελάρου και με την πιο συγκεκριμένη φόρμα. Απελευθερωμένος δηλαδή από τους κανονισμούς της ελεύθερης γραφής - όσο κι αν μοιάζει αντιφατικό αυτό που υποστηρίζουμε - αλλά και από τις επιρροές καλλιτέχνων που προηγήθηκαν και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνης του Σταύρου Ιωάννου.

Το μοτίβο του εγκλωβισμένου ζώου, που επαναλαμβάνεται στα έργα αυτά του Θεοφίλη, πέρα από τον σπειροειδή, μεσοβαλισμό, μας φέρνει σε ουσιαστικότερη επαφή με τα κεκτημένα του ζωγράφου.

Το πώς θα επλέξει ο Θεοφίλης τα εκφραστεί στο μέλλον, το περιμένουμε με ενδιαφέρον, μια και μοιάζει να βρίσκεται στο σημείο εκκίνησης για την ανέλκυσης μιας πορείας.