

30. Φ. 8



Αριστερά, ένας πίνακας του Αλέκου Φασιανού, εμπνευσμένος από την Τζια, με τίτλο «Έρημος Κέιος» και, επάνω, ο ίδιος ο ζωγράφος στο νησί που αγάπησε.



Η Κέα με τα κάτασπρα σπίτια, την πράσινη θάλασσα και την ξερολιθιά, έγινε πηγή έμπνευσης για τους τρεις ζωγράφους.

# Τζια, το καταφύγιο καλλιτεχνών

Για τρεις ζωγράφους, τον Αλέκο Φασιανό, τον Γιάννη Μιγάδη και τον Νίκο Στεφάνου, που ρίζωσαν εκεί και ζωγραφίζουν τις ομορφιές της, αποτελεί και μόνιμη πηγή έμπνευσης

**M**ιαμιση, μόλις, ώρα από το Λαύριο, η Κέα, της πράσινης θάλασσας και της ξερολιθιάς, των κάτασπρων σπιτιών και των πανιάχων ήχων, έχει γίνει, τα τελευταία είκοσι χρόνια, το καταφύγιο, αλλά και ο τόπος έμπνευσης γνωστών καλλιτεχνών μας. Τρεις από αυτούς, ο Αλέκος Φασιανός, ο Γιάννης Μιγάδης και ο Νίκος Στεφάνου ρίζωσαν για τα καλά στην Τζια τη γη. Κι όχι μόνο ζωγραφίζουν τα χρώματα και τις ομορφιές του κυκλαδίτικου αυτού νησιού, αλλά κι έχουν δημουργήσει μια γκαλερί που φιλοξενεί μέχρι σήμερα τους καλύτερους καλλιτέχνες μας. Σ' αυτήν εκθέτει από χθες, έγινε το Νίκος Στεφάνου.

Εφθάσα στην Κέα αργά το απόγευμα. Στο απάνεμο λιμάνι της (του Αγίου Νικολάου) που οι ιστοριοί λένε ότι είναι το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου, έβρισκαν καταφύγιο τα πλούτια από τους δυνατούς βοριάδες που σάρωναν την περιοχή. Σήμερα ο οικισμός που έχει το όνομα Κορησσία προσπαθεί να διατηρήσει την αρχιτεκτονική παράδοση του νησιού που έλεγχε κατά τη δεκαετία του '60, τότε, που δεν υπήρχε νόμος για τους παραδοσιακούς οικισμούς.

Περιδιαμάνοντας τα σοκκάκια της χώρας το μάτι μου σταματά και πειριγχάζεται τις διομοφες ζωγραφιές του Φασιανού στους τοίχους των σπιτιών. Φθάνουν στο λόρο που λέγεται κάστρο μα και εκεί υπήρχε η αρχαϊκή αρχόπολης της Ιουλίδας δύοντος ο Φρέγκοι κατακτητές έχτισαν τον φράγματος φρούριο.

Κατεβαίνοντας από το λόφο ψάχνω για το σπίτι του Αλέκου Φασιανού. Δεν θα δυσκολευτώ, τον ξέρουν όλοι και τον αγαπούν. Σαν τον αρχαίο Κέιο ποιητή Βακχικούλη που υμνήσε τη ζήνη και τον έρωτα έτσι και ο Αλέκος Φασιανός αγάπησε την Κέα και μιράζεται τον χρόνο της ζήνης του μεταξύ Ιουλίδας, Βουρακάρι, Παρισιού και Αθήνας.

Τον βρήκα να ζωγραφίζει ένα μικρό αγόρι. Με κοιτάζει σκεπτικός καθύς προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους που τον έφεραν α' από το νησί. «Εμείς ήθελαμε στην Τζια γιατί μας άρεσε η παρθενικότητα της φύσης, όχι μόνο σαν τόπος αναψυχής και διασκέδασης, αλλά σαν τόπος έμπνευσης και εργασίας. Πρώτος ηρθε εγώ πριν από είκοσι χρόνια μετά τη θρήνο του Γιάννη Μιγάδης με τον Νίκο Στεφάνου. Αποκήνωμενος φίλους που αγαπούσαν τη ζωγραφική, τον Νίκο Δαλαζή και τον Σταύρο Παούρη και έτσι δημιουργήσαμε δειλά-δειλά την Βουρκανιάνη, τη γνωστή γκαλερί που πήρε τ' όνομά της από το φαρούχορι Βουρκάρι. Ήταν κάτι σαν παγκύρι δεν είχε κερδοσκοπικούς λόγους και αντό προσείλεγε και όλους καλλιτέχνες. Ο Γιάννης Τασούνης είναι από τους πρώτους που την επισκέψθηκε και έκανε τρεις επιθέσεις στην Βουρκανιάνη, μετά ίσως το Βασιλής Μυταράς, ο Σταύρουλος και άλλοι.

«Η Κέα» συνεχίζει ο Αλέκος Φασιανός, «είναι ένας τόπος που με εμπνέει, οι λόφοι των βουνών με τις λυγαριές και τις πικροδάφνες, τη μυρωδιά τους που αισθάνεται κατεβαίνοντας την κοιλάδα, μέσων προκαλούντων τον ερεθισμό της έμπνευσης. Για μένα, ένα χρυσίζον πάταγο που λινίζεται δίπλα σε μία πέτρα και ο καυτός ήλιος



Επάνω, ο πίνακας του Νίκου Στεφάνου «Κέα: παραλία χωρίς τουρίστες» (1985), και αριστερά, ο ζωγράφος.



Επάνω, «Κορορδοία», (1984), πίνακας του Γιάννη Μιγάδη και, αριστερά, ο ίδιος.

που σε περιτριγυόμενοί είναι μια εικόνα που θέλω να αποτυπώσω όπως και αυτό το χώριμα το όχυρον, το έρηρο, δίνει πάλι μια καινούργια έμπνευση χρώματος για την απόδοση ενός τοπίου και αυτά τα σπίτια που είναι κολλημένα στις πλαγιές, είναι ακόμα αρχαία της ευρήματα και οι χαμένες πόλεις της μέσα στα πρόσωνα νεφά της θάλασσας.

»Εμείς λούπον, μα μικρή παρέα, εντυπωσιάσμενοι απ' αυτά που βλέπαμε, αποφασίσαμε να αποκτήσουμε, εδώ ένα απίτι. Πρόθις ο Φασιανός, και μετά εγώ αγοράσαμε τα σπίτια μας —εγώ βρήκα ένα οιδεάδικο— και τ' αγνήσισμε και κολλήσαμε στο νησί. Ήταν εκείνα τα χρόνα, θαρρό, καλλιτέρα. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, ίμως, ποις μπορείς να έχεις την αξέωση να αντισταθείς και να μείνει η ζήνη προσκόλλημένη σε μια στιγμή; Πάλι και τώρα, όταν περνά η αιχμή του καλο-

καιρούν, ή την άνοιξη και μετά το φθινόπωρο, η Τζια είναι απλά όμορφη και γοητευτική, δύοντας την πρωτοειδήμε, όταν την ανακαλύψαμε.«

Ο Νίκος Στεφάνου μένει κι αυτός στην Ιουλίδα. Κάθε πρώι τον βλέπει στην αυλή της Βουρκανιάς στο Βουρκάρι όπου ζωγραφίζει.

Μήλησε για τον τόπο αυτό και για τη σχέση που έχει με τη ζωγραφική του. «Στην Κέα είδα το παρόν με χαλάνια, πράσινα και γκριζογύλια πράσινα, φυτρωμένα εκεί που δεν το περιμένεις, άλλοτε γαλήνια σαν χαδιένα και άλλοτε ανυδρίτη και στηλένια μπροστίσκουντες πελάρημα πέτρες σχισμένες πλάγια, όπως στις τοιχογραφίες του Θεοφάνη και τις φροντες εικόνες του Δαμασκηνού. Ενας τόπος άλλοτε λιγομήλητος και άλλοτε αριθμητικός, για την ιστορία των τεσσάρων μεγάλων πλευρών, τη θρησκευτική εργητική, τη διναμική και συμμικη κάτοψη των ερειπίων της Αγίας Ειρήνης και τα διάσπαρτα θεμέ-

λια αρχαίων κτισμάτων, στα οποία τώρα αναπαύνται καλοκαθημένα ξωκλήσια.

«Ενα τόπο που μου υπέδειξε πώς να συμπεριφέρεται ένα σχέδιο, που μου αποκάλυψε καινούργιους χρωματικούς σφραγίδες, ερεθίσματα των ματών, συγκινήσεις της φυχής, ένας ακατάπαυτος κόλπος που σε σπάχνει και σε εμπνέει να ζωγραφίσεις με εμπιστοσύνη κατά τις υποδέξεις του.«

»Αυτές οι γεύσεις με έκαναν να αποκτήσω και εγώ μαζί με τους φίλους μου, Φασιανό και Μιγάδη, ένα χώρο δικό μου στο νησί, να μπορώ να τριγρίζω στους καθηρώντι άλφους, στους ασιούς οικισμούς, στις απόκριτες αλλά ευκίνητες παραλίες και να εισπράττω διεξειδώσαντα πάρτια στην ορεινή περιοχή της Κεραλάς με τους νεολαίους τάφους, τη διναμική και συμμικη κάτοψη των ερειπίων της Αγίας Ειρήνης και τα διάσπαρτα θεμέ-

να

Νίκη Τυπάλδου

