

Πόλιν, ἔγινε γραμμαιτικὸς Ἀλεξάνδρου τοῦ ἀποκεφαλισθέντος, εἶτα καὶ καπικεχαγιάς τοῦ αὐθέντου τῆς Βλαχίας Γρηγόρηδοθα τοῦ Γκίκα, ἀδελφοῦ τοῦ ἀποκεφαλισθέντος, καὶ ἀπὸ καπικεχαγιάς δραγομάνος, καὶ ἀπὸ δραγομάνος μετὰ καιρὸν αὐθέντης Μπογδανίας τῆς πατρίδος του, καὶ ἀπὸ Καλμουκῆς μετωνομάσθη δι' εὐφημίαν Καλλιμάχης. Τότε εὐρέθηκα κ' ἐγὼ εἰς Μπογδανίαν ἐλθὼν ἀπὸ Βλαχίαν, μετὰ τὸ μέγα καὶ πηγιαῖον ξύλον τοῦ τιμίου Σταυροῦ, (προσκυνοῦμεν τὴν δύναμιν του) ἐλεημοσύνην ζητῶν διὰ τὴν ἱερὸν μοναστήριον τοῦ Χλωροποτάμου, καὶ λαμβάνων πλουσίως. Τότε συνέβη καὶ ἡ ἀπὸ τῆς βασιλείας ἀποστασία ἐνὸς σουλτάνου ἀδελφοῦ τοῦ Ταταρχάνη, μετὰ τὸ νὰ ἐζητοῦσε νὰ εὐγάλη τὸν ἀδελφόν, νὰ γίνῃ αὐτὸς Ταταρχάνης· ἡ δὲ βασιλεία διατί δὲν τὸν ἤθελε, ξέγασα τὴν αἰτίαν· καὶ πατήσας τὴν Μπογδανίαν, ὡς γειτονεύουσα τῆς Ταταρίας ἢ Μπογδανία, τὴν ἐλεηλάτησε, καὶ ἐσκληρώσε πολλούς, καὶ ἤλθεν εἰς τὸν ποταμὸν Προῦτον, πλησίον τοῦ Γικαίου τέσσαρας ὥρας· ἐκίνησε νὰ ἔλθῃ καὶ εἰς τὸ Γιάς, νὰ ἀρπάξῃ, νὰ ρημάξῃ, νὰ σκληρώσῃ, καθὼς καὶ τὴν Τζόραν. Ἡ δὲ δύναμις τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τοῦ ἐν αὐτῷ σταυρωθέντος μεγάλου θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, (προσκυνοῦμεν τὸ ὄνομά του), φῶς φανερὰ τοὺς ἐμπόδισε, Σεπτεμβρίου δεκάτῃ τετάρτῃ, ἀνήμερα τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ· τότε γὰρ εἶχαν κινήσει, καὶ εὐθὺς τὴν αὐτὴν ὥραν εἶχαν γυρίσει, μετὰ τὸ νὰ μὴν εἶχαν συμφωνήσει. Καθὼς ποτὲ τὸν Κοσρόην βασιλέα Περσῶν, καὶ ἄλλους ἢ δύναμιν τοῦ ἁγίου μνηστήριου ἐμπόδισεν, ὅπου ἐπολεμοῦσαν τὴν Ἐδεσσαν, εἰς ἣν ἦτο τὸ ἅγιον μνηστήριον (μεγάλη ἡ χάρις του). Τοῦτο δὲ τὸ θαυμαστὸν ἐμπόδιον, φυγόντες τινὲς Μπογδανοὶ ἀπὸ τὸ τάμπουρο τῶν Τατάρων, ὅπου ἦσαν σκληρωμένοι, καὶ ἐλθόντες εἰς τὸ Γιάς, τὸ ἐδιηγοῦντο εἰς τοὺς ἄρχοντας καὶ εἰς ὅλους, καὶ ὅλοι ἐδώκαμεν δόξαν τῷ τῶν ὅλων θεῷ, ἀπηληπισμένοι ὄντες,

