

καὶ ἀνέβασε τὸν Σουλτάν Μαχμούτ, τότε ἐγνώρισα τὸν Μητροφάνη, τὸν ἐσυνκαστράφηκα, καὶ αὐτὸς ἀτός του μὲ εἶπεν, ὅτι ἦτον ἐκτὸν τεσσάρων χρονῶν, καὶ ἐπέρασε καιρὸς καὶ ἐτελειώθη.

Ἄναστασιος Γόρδιος ἱερομόναχος, ἦτον ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν τῶν Ἀγράφων, περίφημος, πολυμαθής, ἐνάρετος, ἔχει ἐπιστολὰς ἑλληνικάς πρὸς τοὺς τότε ὁμοίους του, (τάς ἔχω) καὶ βιβλίον κατὰ Λατίνων, ἀτύπωτον, τὸ ἔχω· εἰς τοῦτο γράφει ἐναντία τῶν χρησμῶν, καὶ μὲ τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ ἁγίου Γωάννου τοῦ θεολόγου καὶ ἀποστόλου ἀποδείχνει, ὅτι δὲν θέλει ἀναστηθῆ πλέον ἢ βασιλεῖα τῶν Ρωμαίων, ὡς προεῖπασιν οἱ χρησμοί, καὶ οἱ πτωχοὶ Ρωμαῖοι πιστεύοντες χαίρουσι· μὲ τὸν ὅποιον συμφωνῶ κ' ἐγώ, καὶ λέγω, ἐπειδὴ οἱ χρησμοὶ δὲν ἀλήθευσαν εἰς τοὺς χρόνους ὅπου γράφουσι πῶς ἦτον νὰ ἀναστηθῆ, καὶ δὲν ἀναστήθῃ, δὲν θέλει πλέον ἀναστηθῆ· ὅτι οἱ χρόνοι, ὅπου γράφουσι οἱ χρησμοὶ νὰ ἀναστηθῆ, ἦτον εἰς τοὺς τριακοσίους εἴκοσι μετὰ τὴν ἄλωσιν· εἰς δὲ τοὺς τριακοσίους εἴκοσι τούτους χρόνους συνέβη καὶ ἐσύντρεξαν αὐτοὶ οἱ ἕξ χρόνοι τῶν πολέμων, εἰς τοὺς ὁποίους ἐπλησίασεν, ἐπερικύκλωσαν τὴν Πόλιν, τὴν ἐστένεψαν καὶ νὰ τὴν πάρουν, δὲν τὴν ἐπῆραν. Διὰ τοῦτο δὲν θέλουσιν δυνηθῆ πλέον οἱ Ρῶσοι νὰ τὴν πάρουν μὲ ὅσους τρόπους καὶ ἂν μεταχειρισθοῦν, καὶ ὄσας δυνάμεις καὶ ἂν κατεβάσουν εἰς τὸ Κρίμι, τὸ ποῖον τώρα ὅλον τὸ ἐκυρίευσαν, καὶ τὸν χάνην ἀπέβγαλαν, καὶ τὸν ἔστειλαν, καὶ κάθηται εἰς τὴν Ἀσίαν, εἰς τὸ Ταμάνι, τοῦ Κριμιουῦ ἀντίκρυτα. Διότι ἐὰν τὸ βεβαιωμένον διὰ χρησμῶν, ὁ θεὸς βιασθεῖς (νὰ μὲ συγχωρήσῃ δὲ ὁ θεός, ὅπου τολμῶ, καὶ τὸ λέγω) ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας μας, τὸ ἐμπόδισε, παρεχώρησε, καὶ δὲν ἐγίνεν εἰς τὸν καιρὸν, ὅπου ἔπρεπε νὰ γίνῃ, προκρίνας καλλίτερον τὸ νὰ ἀργήσουν, νὰ ματαιωθοῦν τῶν τοιούτων καὶ τοσοῦτων ἀνδρῶν, ἀστρονόμων, καὶ σοφῶν, καὶ ἁγίων του τὰ λόγια, παρὰ

