

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ (ΣΕ) ΚΡΙΣΗ Ή ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΣΕ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ¹

ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ



Είναι εύλογο να μιλάμε σήμερα όλοι για την οικονομική κρίση. Ζούμε χωρίς αμφιβολία πρωτόγνωρα πράγματα, στην Ελλάδα όπως και αλλού. Η οικονομική κρίση έχει ήδη επηρεάσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με πολλούς τρόπους: τα εισοδήματα έχουν μειωθεί, το έξοδα έχουν αυξηθεί, η ανασφάλεια μεγαλώνει, οι συνθήκες εργασίας έχουν γίνει όλο και πιο επισφαλείς, εντέίνεται η ανησυχία, η αίσθηση αδυναμίας και η πολιτική απόγνωση. Ως συνθήκη που είναι εγγενώς ασταθής, η κρίση –κάθε κρίση– απαιτεί δράση, αποφάσεις που θα αντιμετωπίσουν τη σύγχυση, την αμηχανία και το αίσθημα κινδύνου που προκαλεί σε όσους υφίστανται τις συνέπειες της. Ωστόσο, σήμερα αισθανόμαστε όλο και πιο έντονα ότι ελάχιστα μπορούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις που παίρνουν άλλοι για μας στο όνομά μας, ότι όλοι και περισσότερο χάνουμε τον έλεγχο της ζωής και του μέλλοντός μας.

Ένας τρόπος να αντιδράσουμε στην ανασφάλεια και την αμηχανία, στην αγανάκτηση που παράγουν οι σκληρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πώς μας παρουσιάζεται, να καταλάβουμε όχι μόνο τι λέγεται γύρω από αυτήν, αλλά και τι δεν λέγεται. Να σκεφτούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αναπαρίσταται η κρίση, ανάλογα με τη θέση στην

Η Έφη Αβδελά διδάσκει Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. (avdela@phl.uoc.gr)

