

Η «νεολαία» αναδεικνύεται έτσι ο κατεξοχήν αστάθμητος παράγοντας του κοινωνικού και πολιτικού σχεδιασμού της μετεμφυλιακής περιόδου, και στις ανησυχίες γι' αυτήν θα συναντηθούν συχνά τα επιχειρήματα των πολιτικών δυνάμεων που θα αντιπαρατεθούν στη συγκυρία κατά την οποία συγκροτείται το «κράτος της Δεξιάς». Η Δεξιά θα κρούσει πρώτη τον κώδωνα του κινδύνου από τις αρχές της δεκαετίας του '50, ενώ η Αριστερά θα οργανώσει την παρέμβασή της στο ζήτημα από τα τέλη της δεκαετίας αυτής και σε ολόκληρη την επόμενη. Και ο δύο πάντως θα εξαπολύσουν πυρ ομαδόν στις νέες μορφές ψυχαγωγίας των νέων και θα τις συχετίσουν με τη «νεανική εγκληματικότητα». Θα τις θεωρήσουν αποτέλεσμα «ψιμητισμού» ξενικών προτύπων και θα αρνηθούν στους νέους που τις υιοθετούν οποιαδήποτε διάσταση εμπρόθετης δράσης. Ακόμη περισσότερο, θα τις αντιπαραθέσουν συστηματικά με τις δραστηριότητες που κάθε πλευρά θα αξιολογήσει ως «υγείες» και «κοινωνικά και εθνικά επιφελείς», αποκλείοντας την ταυτόχρονη συνύπαρξή τους. Καθώς κάνουν την εμφάνισή τους νέου τύπου νεανικές πρακτικές που δεν εντάσσονται στους όρους συγκρότησης της κεντρικής πολιτικής σκηνής και καθώς ο κυρίαρχος πολιτικός διπολισμός ανασυντάσσεται και αποκτά νέο περιεχόμενο, ο δύο πόλοι του θα επιδιώξουν εξίσου τον έλεγχο της «νεολαίας», που αναδεικνύεται έτσι σε πεδίο αντιπαράθεσης για τη συγκρότηση νέων ηγεμονιών στην ελληνική κοινωνία.⁸

Οτι η εμμονή με τη «νεολαία» και ειδικότερα με τη «νεανική εγκληματικότητα» και την πειθάρχησή της μαρτυρούν συχνά μια βαθιά κοινωνική δυσφορία έχει στέρεα καταδειχτεί από πολλές ιστορικές μελέτες.⁹ Ένα ερώτημα πώς τίθεται αφορά τους όρους. Τι σημαίνει ο όρος «εγκληματικότητα» και μάλιστα όταν συνοδεύεται από το χαρακτηρισμό «νεανική» ή και «παιδική»; Ας διευκρινίσουμε εξαρχής ότι πρόκειται για όρο εξ ορισμού ρευστό και συμπτωματικό: αναφέρεται στο σύνολο των βίαιων πράξεων και των συμπεριφορών που σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή θεωρούνται ότι παραβαίνουν το νόμο με τρόπους που κολάζονται ποινικά, αλλά που το περιεχόμενό τους, όπως και η βαρύτητα του κολασμού τους, αλλάζουν στο χρόνο και ανάλογα με τα κοινωνικο-πολιτισμικά συμφραζόμενα. Κυρίως όμως η «εγκληματικότητα», ως όρος που απαντάται σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές για να καταγράψει ένα γενικό αίσθημα απέναντι στις μορφές βίας που θεωρούνται ότι απειλούν την κοινωνική ευταξία και απαιτούν πειθάρχηση, γίνεται δεικτής που αποτυπώνει κάθε φορά τις ανασφάλειες και τους φόβους των ιθυνόντων μιας κοινωνίας απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που δυσκολεύονται να ελέγχουν.¹⁰ Δεν πρόκειται δηλαδή για σταθερή κατηγορία, συγκρίσιμη στο χρόνο, αλλά για κατηγορία που το περιεχόμενό της κατασκευάζεται κοινωνικά και ως εκ τούτου μετασχηματίζεται ιστορικά – γι' αυτό και εννοείται εδώ πάντοτε σε εισαγωγικά.¹¹

Το ίδιο εξάλλου ισχύει και για τη «νεολαία»: μακρά από το να αποτελεί αντικειμενικό δεδομένο ή και αναλυτική κατηγορία, η «νεολαία» (και οι «νέοι») χρησιμοποιείται εδώ ως όρος της εποχής: αναφέρεται πάντοτε στη ονομασία που δίνεται τη συγκριμένη περίοδο σε εκείνες τις ομάδες απόμων – κυρίως γένους αρσενικού – που θεωρείται ότι μοιράζονται ορισμένα ψυχολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, σύμφυτα με την ήλικια τους, και που γι' αυτό απάιτούν ειδική αντιμετώπιση και μεταχείριση. Τα συγκεκριμένα ηλικιακά όρια της κατηγορίας αυτής παραμένουν εξαιρετικά ρευστά.¹²

Στο συγκεκριμένο ελληνικό πλαίσιο που μας ενδιαφέρει εδώ, εντύπωση προκαλεί το εύρος των πράξεων και των συμπεριφορών που κατατάσσονται συστηματικά – τόσο στον τύπο όσο και σε νομικά κείμενα της περιόδου – στην «παιδική και νεανική εγκληματικότητα». Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συζητήσεις που γίνονται σε διάφορες δυτικές χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς για τη «νεανική εγκληματικότητα και ανομία»¹³ θα οδηγήσουν – ψυχολόγους και κοινωνιολόγους κυρίως, αλλά και νομικούς – σε νέες επεξεργασίες του όρου «νεανική παραβατικότητα». Οι πράξεις και οι συμπεριφορές που θα αρχίσουν να χαρακτηρίζονται αλλού «παραβατικές» ή «αντικοινωνικές» – και όχι πια «εγκληματικές» – είναι εκείνες που οι φορείς τους είναι έφηβοι και νέοι άντρες των πόλεων. Οι πράξεις αυτές, ομαδικής συνήθως βίας, επισείσουν περιορισμένης βαρύτητας ποινικό κολασμό από το ισχύον κάθε φορά ποινικό σύστημα, αλλά επειδή αποδίδονται σε αυτές κοινωνικά αίτια, θεωρείται ότι απαιτούν νέα μέτρα θεσμικής καταστολής και κυρίως πρόληψης. Σπηλι ελληνική πειρίπτωση ωστόσο οι σχετικές επεξεργασίες και προβληματισμοί των κοινωνικών επιστημόνων θα καθυστερήσουν δύο με τρεις δεκαετίες. Για το λόγο αυτό, μολονότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται τη δεκαετία του '50 στις σχετικές συζητήσεις είναι ώς ένα βαθμό αντίστοιχα με εκείνα που συναντά κανές σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ ή Ιταλία), κάθε εκδήλωση νεανικής συμπεριφοράς που θα θεωρηθεί «παρεκκλίνουσα» ή «αντικοινωνική» θα χαρακτηριστεί συλλήβδην «εγκληματική». Αυτό σημαίνει ότι εφόσον εκείνοι που πρωτοστατούν στην Ελλάδα στη διαχείριση και μελέτη του φαινομένου την περίοδο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι κατά κύριο λόγο δημοσιογράφοι και νομικοί, απουσιάζει τόσο από το νομικό προβληματισμό της εποχής όσο και από τις τρέχουσες αναλύσεις του τύπου η διάκριση ανάμεσα στο «παράπτωμα» και στο «έγκλημα», μολονότι η διάκριση αυτή δεν είναι θεσμικά καινοφανής.¹⁴ Αυτή ακριβώς η συγχρόνη υπερβολική ταύτιση κάθε «αντικανονικής» νεανικής συμπεριφοράς με την «εγκληματικότητα» θα έχει συγκεκριμένες συνέπειες για το είδος της καταστολής της που θα προκριθεί. Δεν μαρτυρεί όμως μόνο την απουσία εξειδικευμένης κοινωνιολογικής γνώσης, την ελλιπή ανάπτυξη «εξουσίας-γνώσης», μαρτυρεί επίσης τη βαρύτητα που αποδίδεται στο ζήτημα της «νεολαίας» κατά τις δεκαετίες που εξετάζουμε, στο πλαίσιο ευρύτερων προβληματισμών για την πειθάρχηση ως όρο για την «εξέλιξη» της ελληνικής κοινωνίας.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '50, το «κύμα εγκληματικότητος» και ελευθεριότητος εις τα ήθη, κυρίως στη «νεολαία», θεωρείται απότοκο τόσο της εξοικείωσης με τη βία κατά την προηγούμενη δεκαετία όσο και των νέων συνθηκών της ζωής στην πόλη. Οι παρεμβάσεις των ιθυνόντων «προς προστασία της ηθικής και πνευματικής ακεραιότητος των Ελληνοπαίδων» που βρίσκονται «εν ηθικώ κινδύνων» είναι συστηματικές για περισσότερο από μία δεκαετία. Κοινός ρητός στόχος τους, «η ηθική ανασυγκρότησης της νεολαίας και η συμβολή της κοινωνίας εις τον αγώνα προς εξουδετέρωσην της εκλύσεως των ηθών».¹⁵ Η Εκκλησία, διάφορες εταιρείες προστασίας ανηλίκων – συνήθως σε στενή σχέση με τη βασιλισσα Φρειδερίκη –, το υπουργείο Δικαιοσύνης, εισαγγελείς και νομικοί αναλαμβάνουν από κοινού και επανειλημμένα μέσα στην περίοδο «σταυροφορίαν προς περιστολήν της επικινδύνων αυξανομένης παιδικής εγκληματικότητος».¹⁶ Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Εταιρεία Προστασίας