

Κριτική: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δροσερή, γηραιά γεωμετρία

ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ δουλειάς των καλλιτεχνών που αναιρούν τα αξιώματα περί πεπερασμένων και πεπαλαιωμένων ρευμάτων και τρόπων επεξεργασίας, χωρίς και την πρόθεση να τ' ανασύρουν από το παρελθόν για να τους προσδώσουν νέα πνοή, εντάσσεται η έρευνα της Ειρήνης Απέργη (γκαλερί Μέδουσα).

Η καλλιτέχνις καταλήγει στη γηραιά γεωμετρική φόρμα, την οποία διαχειρίζεται μέσα από δρόμους ευρηματικούς και ευαίσθητους, αποδίδοντας ένα φρέσκο, από πλευράς ηλικίας, αποτέλεσμα.

■ **ΥΛΙΝΕΣ** φόρμες, ο-
■ λοκληρώμενα τριγωνικά σχήματα, ζωγραφισμένα κατ' ευθείαν, επικαλύπτονται από ζωγραφισμένη γάζα, που ενέχει μια διττή ιδεολογική και αισθητική σημασία. Η ανάπτυξη στο χώρο είναι τρισδιάστατη και ερευνά τη δυνατότητα της παράθεσης της εικόνας επί της εικόνας. Δηλαδή η ίδια η σχηματοποιημένη ξύλινη φόρμα, αντικείμενο διανοητικής επεξεργασίας και συγκεκριμένης επέμβασης, επιδέχεται το επίστρωμα της γάζας, της κόλλας και των χρωμάτων, που με αργούς μελετημένους ρυ-



Από τα έργα της Ειρήνης Απέργη

θμούς αναδημιουργεί τη δεύτερη «εικόνα», χωρίς να καταστρέψει την ήδη υπάρχουσα.

Η αντίφαση η οποία ενυπάρχει, ανάμεσα στη νοητή επέμβαση και το εκφρασμένο συναίσθημα, συγκλίνει στην αισθητική και ιδεολογική επιλογή της Ειρήνης Απέργη.

ΤΑ συμπαντικά και φυσικά φαινόμενα (που τόσο συγγενεύουν με τα ενδοανθρώπινα) που υπαινίσσεται θεματικά η καλλιτέχνις για την προσέγγιση του αγνώστου, επιτυγχάνονται μέσα από διόδους της οικείας αγωνίας.

Οι δραματικές πτυχώσεις της ύλης εξελίσσονται ει-

καστικά στο ράθυμο ποταμού των χρωμάτων, σύμβολα αφοσίωσης στο έργο.

Η Ειρήνη Απέργη, που τα τελευταία χρόνια προχωρεί ήρεμα και σοφά στην ολοκλήρωση των οραμάτων της, σ' αυτή την τωρινή της έκθεση επεφύλαξε μια έκπληξη σε όσους την παρακολούθισαν. Τα βήματα έγιναν άλματα.

Το μικρό είναι ωραίο

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ στην κυριόλεξια, προτείνει ο τίτλος και το περιχόμενο της έκθεσης στο Σπίτι της Κύπρου, με οργάνωση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ (Διεθνής Ελληνική Σύγχρονη Τέχνη). Πρόκειται για δουλειά περίπου 60 καλλιτεχνών, ονομάτων που συγκαταλέγονται στα αμερικανικά και ευρωπαϊκά Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης, που δημιουργούν σε μικρές φόρμες, ικανές να χωρέσουν κατά δεκάδες σ' ένα δωμάτιο μετρίων διαστάσεων. Στα ονόματα των Μπόις, Μπορόφσκι, Ανσέλιο, Οπενχάιμ, Μερτζ, Παλαντίνο, Ρέι, Τιγκελί και άλλων, συγκαταλέγονται και

τα ελληνικά των Κουνέλλη (εισαγόμενος πάντα εξ Ιταλίας) Διοχάντη, Χρίστου, Τζιβέλουν και Νάκη Παναγιωτίδη.

Η έκθεση στο Σπίτι της Κύπρου και ενδιαφέρουσα είναι, αφού προκαλεί να δούμε, έστω και ως δείγμα σε μικρογραφία, τι γίνεται παραέξω, και ανάλαφρη στο περιεχόμενό της, ώστε ν' απευθυνθεί και στο θεατή που δεν συνηθίζει να επισκέπτεται τακτικά εκθέσεις. Από τη φύση της εξάλλου, γ' αυτό το σκοπό σχεδιάστηκε από την γκαλερί «Μπονόμο» του Μπάρι. Να ερευνήσει την ιδέα της γλυπτικής εσωτερικού χώρου, απευθυνόμενη, κατά συνέπεια (ως ιδέα του-

λάχιστον), στα μεσαία καταναλωτικά στρώματα. Τα δεκάδες ποδήλατα του Ζαν Τιγκελί, που συνθέτουν το «Ομάζ» του καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη, βρίσκονται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στην καρδιά του Μανχάταν. Ενα κομμάτι από ραδιόφωνο όμως, με τον ιδιοφυός καλλιτέχνη που είδαμε στην έκθεση, μπορεί να βρεθεί σ' ένα οποιοδήποτε σπίτι. Η έστω, για οραματίστει ο κάτοικος του διαμερισμάτος την ενταξή του στο χώρο των 30 τετραγωνικών.

Γιατί, τι είναι η Τέχνη, αν δεν αφήνει ζέψωτα σε οραματισμούς και φαντασίες;