

nus unter dem Titel: Εἰς τὸ ἄσμα τῶν ἀσμάτων. (Allg. litter. Anzeiger 1800 σελ. 1624). Ὁ Γαζῆς ἐτελεύτησεν ἐν Σύρῳ οὐχὶ τῷ 1837, ὡς ὁ κ. Σάθας λέγει, ἀλλ' ἐν ἔτει 1828 ὡς ὁ Οἰκονόμος μαρτυρεῖ (α). Ἡ δὲ Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Γαζῆ δὲν διαιρεῖται εἰς 5 τόμους, ἀλλ' εἰς 2 μόνον.

σελ. 695. Ὁ ἐν Βιέννῃ καθηγητῆς καὶ φίλος τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ Alter ἐκδοὺς τῷ 1801 τὴν Ἀγγελίαν τοῦ Κωνσταντᾶ περὶ τῆς μεταφράσεως τῆς φιλοσοφίας τοῦ Σοαβίου λέγει. Der Griechische Uebersetzer ist Gregorius Konstantas, ein Thessalier, aus Miliae und Anverwandter des Gazi. Er ist jetzt Professor zu Ampelaki, in Thessalien, und 40 Jahr alt. (Allgem. litter. Anzeiger 1801 σελ. 1609). Ἄν ὁ Alter δὲν σφάλῃ, τότε ὁ Κωνσταντῶς ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1761 καὶ οὐχὶ 1753 ὡς ὁ Σάθας λέγει.

σελ. 702. Νεόφυτος Δούκας ἦτον ἐφημέριος τοῦ ἐν Βιέννῃ παρεκκλησίου τοῦ ἀγίου Γεωργίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 1803—1806. Ἔμενον ὅμως ἐν Βιέννῃ μέχρι τοῦ ἔτους 1813 συγγραφοῦν καὶ διδάσκων ἴσως αὐτόθι. Λέγομεν ἴσως, διότι οὐδεὶς μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Δούκας ἐδίδασκεν ἐν Βιέννῃ. Τὰ δὲ παρὰ τοῦ κ. Σάθας λεγόμενα, „Δώδεκα ἔτη διέτριψεν ἐν Βιέννῃ ὁ Νεόφυτος διδάσκων μὲν τὰς ἡμέρας, γράφων δὲ τὰς νύκτας“ εἶνε λόγια τοῦ ἀέρος. Πόθεν ἔμαθον ὅτι ὁ Δούκας μόνον ἐν καιρῷ νυκτὸς ἔγραφε, δι' ὅλης δὲ τῆς ἡμέρας ἐδίδασκεν; Ἴδου τι ἔγραφε τῇ 19 Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1813 ὁ Ἀλεξανδρίδης. „Νεόφυτος Δούκας, ὁ πρῶτον ἐφημέριος τῆς ἐν Βιέννῃ Καπέλλης τῶν Γραικῶν ὅστις μέχρι τοῦδε μὲν διέτριβεν ἐδῶ, νῦν δὲ ἀπέρχεται εἰς πατρίδα, δὲν ἔπαυσεν ἄχρι ταύτης τῆς ὥρας νὰ φι-

(α) Βλ. Κωνστ. Οἰκονόμου Ἐὰ σωζόμενα ἐκκλ. συγγρ. τόμ. β' σελ. 70. Καὶ ὁ Θεόδωρος Kind λέγει (Beiträge zur bess. Kennt. des neuen Griechenlands σελ. 203) ὅτι ὁ Γαζῆς ἐτελεύτησεν ἐν Σύρῳ τῇ 10 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1828 ἐτῶν 70.

