

περιοδικά και στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας υπήρξε συνεχής και απρόσκοπτη. Διέθεταν μάλιστα και στήλες όπου έγραφαν συνεχώς και για διαπιστώσομε και στη συνέχεια.

Αληθεύει αωστόσι διτί ήταν αδικαιολόγητη η απουσία κάποιων εκπροσώπων της δεκαετίας του 1920 από το περιοδικό Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, για την οποία χρεώθηκε ο Γ. Κατσίμπαλης, άμεσος φίλος και ‘προστάτης’ της γενιάς του Τριάντα. Όπως επίσης αληθεύει και το γεγονός της απουσίας τους από τις εκδηλώσεις του Βρετανικού Συμβουλίου, συνθήκη δύνας που ίσχυε και με τα περιοδικά *Τα Νέα Γράμματα* και *Τοίτο Μάτι*, τα οποία αποτελούσαν φορείς του μοντερνισμού, οπότε λογικά, με αυτή την έννοια –καλή κακή– δεν είχε θέση ο Παναγιωτόπουλος, ενώ είχε ο Τέλλος Άγρας, του οποίου φιλοξενούσαν μελέτες. Ο Ι.Μ.Π. αναγνώριζε εν μέρει τον Ελύτη και σιωπούσε για τον Σεφέρη. Συνεπώς αποκλειόταν φυσιολογικά “θέσει”, χωρίς ανομολόγητες προθέσεις. Εκείνο που μπορεί τώρα να συζητηθεί είναι αν η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τη διεύθυνση της οποίας είχε το Βρετανικό Συμβούλιο (και διέθετε αγγλικές λίρες, αν αυτό έχει σημασία), για δικούς της λόγους απέκλειε κάποιους ή τον αποκλεισμό τον συντηρούσε ‘άλλος τις’. Η εικασία διτί σιωπηρά την ευθύνη των ελληνικών συνεργασιών είχε αναλάβει, από τίνος και εφεξής, ο Κατσίμπαλης οδηγούσε μοιραία στην υπόθεση διτί εκείνος ήταν ο χειριστής της ελληνικής ώλης, και συνεπώς αυτός καθόριζε τους συνεργάτες με τα αξιολογικά κριτήρια που είχαν τεθεί από την εποχή των *Νέων Γραμμάτων*.

Σταματώ γιατί φοβάμαι διτί μπαίνομε “σε υπόθεσες ψυχικές” ή ζητάμε ψύλλους στ’ άχυρα σ’ ένα χωράφι ξέφραγο. Αφήνω λοιπόν τα σχόλια για να μην προκαταλάβω τον αναγνώστη και παραθέτω αποσπάσματα από τα κείμενα, δύσι είναι δύνατόν (διότι η έκτασή τους είναι απαγορευτική), τηρώντας τη χρονική τους σειρά, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε επί της ουσίας.

### «Οι κλίκες»

Την υπόθεση ξεκίνησε ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος με το άρθρο του «Οι “κλίκες”» στα *Γράμματα*, απ’ όπου παραθέτω την πρώτη παράγραφο:

Η θολούρα και η καταχνιά που εξουσιάζουν τους στερνούς τούτους καιρούς την πνευματική μας ζωή είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει αληθινή απόγνωση, αν η πίστη στα βέβαια και γόνιμα έργα είχεν ολότελα κλονιστεί. Οι περισσότεροι από τους λεγόμενους πνευματικούς μας ανθρώπους βρίσκονται οχυρωμένοι στα κάστρα τους και είτε με την καταφρονετική σιωπή είτε με τη σκόπιμη επίκριση είτε με τη θελητή παρανόηση και παρεμμηνέα και με κάθε λογής κακοπιστία πασκίζουν

