

έτῶν, ἐπανῆλθε κατὰ τὸ 1820 ἔτος εἰς Βουκουρέστιον, προσ-
κληθεὶς διδόσκαλος παρὰ τοῦ σχολάρχου Κωνσταντίνου Βαρ-
δαλάχου. Ἀλλὰ μόλις ἐξερράγη
ἡ Ἑλληνικὴ ἐπανάστασις ἐν Πε-
λοπονήσῳ, ὁ Γεννάδιος ἔσπευσε
νὰ μεταβῇ εἰς τὴν πατρίδα καὶ
νὰ ἐνθουσιάσῃ ὅλους διὰ τῆς φυσικῆς του εὐγλωττίας, εἰς
τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος
ἀπὸ τὸν Τουρκικὸν ζυγόν. Ἄμα
δὲ ἐλευθερώθησαν αἱ ἀθήναι, ὁ Γεννάδιος μετέβη αὐτόθι μὲ
τὸν σκοπὸν νὰ συστήσῃ ἐν Γυ-
μνάσιον· ἀλλὰ μὴ δυνάμενος νὰ
ἐκτελέσῃ τοῦτο ἔνεκα τῶν πο-
λιτικῶν περιστάσεων, ἐξεστρά-
τευσε διὰ τὴν Κάρυστον μὲ τὸν
Γάλλον ἀρχηγὸν Φαβιέρον. Κα-
τὰ δὲ τὸ 1826 ἔτος εὑρισκό-
μενος ὁ Γεννάδιος εἰς Ναύπλιον,
ἐξεφώνησεν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως ταύτης, ἔδρᾳ τῆς προ-
σωρινῆς κυβερνήσεως, λόγον, ἵνα
παρακνήσῃ ὅλους τοὺς ἔχοντας
τὰ μέσα νὰ συνδράμωσι τὴν
Κυβερνήσιν εἰς τὸν ὄπλισμὸν
μιᾶς Ἰῆς ἱππικοῦ ἢ μὲ χρήμα-
τα ἢ μὲ ἵππους, πρὸς ἀντίκρου-
σιν τοῦ Ἀραβικοῦ ἱππικοῦ.
Ἀφιχθέντος τοῦ Κυβερνήτου ἐν
Αλέγνῃ, ὁ Γεννάδιος διωρίσθη
Γυμνασιάρχης τῆς Ἑλληνικῆς
σχολῆς, καὶ ὡς τοιοῦτος ἀνε-
γνωρίσθη καὶ ὑπὸ τῆς Ἀντιβα-
σιλείας καὶ ὑπὸ τοῦ Βασιλέως
Οὐθωνος, κατὰ πρῶτον εἰς Ναύ-
πλιον καὶ μετὰ ταῦτα εἰς Ἀθή-
νας, ὅπου ἀπεβίωσε τὴν 13

Νοεμβρίου 1854, θύμα τῆς τρο-
μερᾶς Χολερικῆς νόσου. Ἰδε
τοὺς ἀριθμοὺς 655 καὶ 665.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ((Αναστά-
σεος)). Ἰδε **ΛΕΥΚΙΑΣ**.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τραπεζούντιος.
Ἴδε τὸν ἀριθμὸν 86. Ἰδε δὲ τὴν βιογραφίαν τοῦ λογίου ἀνδρὸς τούτου, ζήσαντος περὶ τὰς ἀρ-
χὰς τῆς ΙΗ'. ἐκατονταετηρίδος, εἰς τὸ Α'. Μέρος τοῦ παρόντος Καταλόγου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μιχαήλ). Εξ
'Αμπελακίων. Λόγιος ἀνὴρ τῆς ἐνεστώσης ἐκατονταετηρίδος.
Ἴδε τὸν ἀριθμὸν 453.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Νικόλαος). Κύ-
πριος. Λόγιος ἀνὴρ τῆς ἐνεστώ-
σης ἐκατονταετηρίδος. Ἰδε τὸν
ἀριθμὸν 591.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ((Μαλάκης))
Κρής. Μετέφρασεν ἐκ τοῦ Ἰτα-
λικοῦ βιβλίου ἐπιγραφόμενον
Παίγνια τῆς φαντασίας, τυ-
πωθὲν περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς ΙΗ'.
ἐκατονταετηρίδος. Ἰδε τὸν ἀριθ-
μὸν 83.

ΓΚΙΚΑΣ (Σκαρλάτος). Τίδες
τοῦ Ἡγεμόνος τῆς Μολδαύιας.
Εἰς τῶν λογίων ἀνδρῶν, τῶν ἀκ-
μασάντων περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς
ἐνεστώσης ἐκατονταετηρίδος.
Ἴδε τὸν ἀριθμὸν 440.

ΓΚΟΥΣΤΗΣ (Νικόλαος).
Ἐκ Μακρονήσου τοῦ Πηλίου
Όρους. Βέβηδωκε δύο πονημάτεα
τοῦ Γεωργίου Αασάνη, τυπω-
θέντα κατὰ τὸ 1820 ἔτος. Ἰδε
τοὺς ἀριθμοὺς 685 καὶ 686.

ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ (Εμμαρούηλ).