

πρέσβυς εἰς Παρισίους, ἀντί νά πλεύσῃ εἰς τὴν Γαλλίαν, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ν' ἀγωνισθῇ διὰ τὴν ἐλευθερίαν. Ἀφ' οὗ δὲ ἦλθεν ὁ Ὑψηλάντης, ἠθέλησε νὰ συμπράξῃ μὲ τοῦτον ὡς ἤθελε, καὶ ἀποτυχῶν μετέβη εἰς Καλαμάταν, ὅπου ὁ Θεόκλητος Φαρμακίδης ἐξεδίδεν ἐφημερίδα, διευθύνων τὴν ὁποίαν ὁ Ὑψηλάντης εἶχε φέρεи καὶ στήσει ἐκεῖ τυπογραφίαν, καὶ αὐτόθι περιμένει νὰ εὕρῃ εὐκαιρίαν νὰ εἰσπηδήσῃ εἰς τὰ πράγματα.

Τὴν 21 Ἰουλίου ἔφθασεν εἰς Μισολόγγι καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν, φέρων πολεμεφῶδια ἀπὸ συνεισφορὰς τῶν ὁμογενῶν, καὶ συστατικὰ τοῦ διατρίβοντος εἰς Πείσας Ἱεράρχου Ἄρτης Ἰγνατίου πρὸς τὸν Π. Πατρῶν. Θέλει δὲ νὰ ὀνομαζέται πρίγκιψ, καὶ ὀνομαζέται ἀπὸ τοὺς περὶ αὐτόν. Ἴσως ἐνόμισεν ὅτι φέρων τὸν τίτλον τοῦτον, θὰ προξενήσῃ φόβον εἰς τοὺς Τούρκους, καὶ θὰ λάβει ὑπόληψιν εἰς τοὺς Ἕλληνας ὥστε νὰ κατορθώσῃ μεγάλα. Ἴσως ἠθέλησε ν' ἀντιπαραταχθῇ μὲ τὸν τίτλον τοῦ πρίγκιπος εἰς τὸν Ὑψηλάντην, ὅστις λέγεται πρίγκιψ, καὶ νὰ ἰσοβρόπῃ τὴν κατὰ τὸ γένος βαρύτητά του μὲ τοῦτον. Ἴσως προέθετο νὰ ὠφελῆθῃ ἀπὸ τὸν τίτλον του εἰς τὰς μελλούσας περιστάσεις τῆς πατρίδος, ἂν ἤθελεν ἀποφασισθῇ ἡ τύχη τῆς ἀπὸ τὰς δυνάμεις τῆς Εὐρώπης. Φθάσας εἰς Π. Πάτρας, ἐγνωρίσθη μὲ τὸν Π. Πατρῶν καὶ μὲ τοὺς ὀλιγαρχικοὺς τῆς Ἀχαΐας. Ἐπομένως ἀπέρχεται εἰς τὰ Τρίκορφα πρὸς τὸν Ὑψηλάντην (1).

Κατόπι τοῦ Μαυροκορδάτου ἔφθασε καὶ ἕτερος πρίγκιψ, ὁ Κωνσταντῖνος Καραντσιᾶς, εἰς Νεόκαστρον, καὶ μὴ δοὺς βοήθειαν εἰς τοὺς πολιορκουντας ἐκεῖνο τὸ φρούριον ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχε φέρεи καὶ αὐτὸς ὀλίγα πολεμεφῶδια, ἐνωθεὶς μὲ τὸν Νέγρην, μεταβαίνει εἰς Μισολόγγι, διὰ νὰ συμπράξωσιν ἀμφοτέροι μὲ τὸν Μαυροκορδάτον ἐναντίον τοῦ Ὑψηλάντου. Αὐτοὶ καὶ οἱ δύο, ὡς ἐλέγετό, ὅ,τε Μαυροκορδάτος καὶ ὁ Καραντσιᾶς, ἦλθον εἰς τὴν

(1) Τὰ πολεμεφῶδια τοῦ Μαυροκορδάτου συνίσταντο εἰς ὅπλα, πυρίτιδα, μολιβοδον καὶ τροφὰς· ἐβυθίσθησαν δὲ μὲ τὸ πλοῖον τοῦ Δημητρίου Πανούτσου εἰς τὸν λιμένα τοῦ Μισολογγίου, διὰ νὰ μὴ τὰ πάρωσι δύο τουρκικὰ, ἐκπλεύσαντα ἐπὶ τούτῳ ἐκ Ναυπάκτου.

