



Γεώργιος Βούρης (1844— ;)

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπὶ τῆς καθηγεσίας τοῦ ὁποίου ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ἀστεροσκοπείου, οὗτινος διετέλεσε καὶ ὁ πρῶτος διευθυντής (1846-1855). Κατήγετο ἐκ Μακεδονίας καὶ ἐσπούδασεν ἐν Βιέννῃ. Κατ' ἀρχὰς διωρίσθη (1837) καθηγητής τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς Μαθηματικῆς Φυσικῆς, κατόπιν δὲ ἀνετέθη αὐτῷ τὸ 1844 καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἀστρονομίας. Πρῶτος ἔρριψε τὴν ἰδέαν ἰδρύσεως ἀστεροσκοπείου ἐν Ἀθήναις καὶ εἰργάσθη διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς. Πρὸ δὲ καὶ μετὰ τὴν ἰδρυσιν αὐτοῦ ἐξετέλεσε μετεωρολογικὰς παρατηρήσεις ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ ἀπὸ τοῦ 1839—1842 ἐδημοσιεύθησαν ὑπὸ τοῦ Β. Ἰατροσυνεδρίου, αἱ ἀπὸ τοῦ 1842 μέχρι τοῦ 1845 παρατηρήσεις τοῦ Βούρη ἀπωλέσθησαν. Αἱ ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου μέχρι 12 Νοεμβρίου 1847 ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῇ «Ἀθηνᾶ». Διετέλεσε καθηγητής Φυσικῆς καὶ Μηχανικῆς εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν ἀπὸ τοῦ 1844. Ἀπέθανεν ἐν Βιέννῃ τὸν Ἰούλιον τοῦ 1860.

Θ. Κομνηνὸς (1844— ;)

Ἀξιωματικὸς τοῦ Στρατοῦ, διορισθεὶς καθηγητής τῆς Γεωμετρίας εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν τῷ 1844. Μέλος τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν σύνταξιν τοῦ σχεδίου τῆς πόλεως τὸ 1847.

Γεώργιος Μαργαρίτης (1844—1863)

Γεννηθεὶς ἐν Σμύρνῃ τῷ 1814 ἐσπούδασεν ἐν Γαλλίᾳ, κατελθὼν δὲ εἰς Ἑλλάδα ὑπῆρξεν ἐκ τῶν πρώτων καθηγητῶν τῆς σχολῆς τῶν Εὐελπίδων. Ἐζωγράφησε τοὺς πίνακας τῆς Μπουμπουλίνας, τὸν Ἀνδρέαν Μιαούλην, τὸν Γ. Καραϊσκάκη καὶ πλείστας τοιχογραφίας τῶν ἀνακτόρων ἐπὶ βασιλείας Γεωργίου τοῦ Α'. Ἐδίδαξεν Ἀνωτέραν Γραφικὴν, Γυψογραφίαν, Ἐλαιογραφίαν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν. Ἀπέθανεν ἐν Ἀθήναις τῷ 1864.

Ροβέρτος Τσεκόλης (1844)

Ἰατρός καὶ διακεκριμένος προσωπογράφος καὶ ἀρχαιοφίλος, καταφυγὼν εἰς Κέρκυραν τῷ 1839 καὶ ἐπισκεφθεὶς κατόπιν διαφόρους νήσους τοῦ Ἰονίου Πελάγους. Μέλος τῆς ἐν ἔτει 1844 ἰδρυθείσης ἐν Ἀθήναις «Ἐταιρείας τῶν ὠραίων τεχνῶν» εἰργάσθη μεγάλως ὑπὲρ τῆς διαδόσεως τῆς καλλιτεχνίας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Διετέλεσε περὶ τὸ 1844 καθηγητής τῆς Ἐλαιογραφίας εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν.

Μ. Σ. Γεωργιάδης (1844)

Διετέλεσεν περὶ τὸ 1844 καθηγητής τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καὶ Πλαστικῆς ἐν τῷ Σχολεῖῳ τῶν Τεχνῶν.

Ἄλ. Σοῦτσος (1844)

Διετέλεσεν περὶ τὸ 1844 καθηγητής Καλλιγραφίας καὶ γραμματικῆς τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν.

