

ἐδίδαξεν ἐν Χάλκῃ καὶ εἶτα ἐν τῇ Ριζαρείῳ, μετὰ παμπήφει δὲ πρότασιν τῆς σχολῆς (3/5/18), διωρίσθη διὰ β. δ. τῆς 22 Μαΐου 1918 τακτικὸς καθηγητὴς τῆς πρακτικῆς θεολογίας καὶ συμβολικῆς¹. Ἀπέθανε τῇ 30 Νοεμβρίου 1918, μὴ προλαβὼν νὰ διδάξῃ.

24. **Γρηγόριος Παπαμιχαήλ** (τακτικὸς ἀπὸ τοῦ 1918)². Ἐγεννήθη ἐν τῷ χωρίῳ Ἰππεῖον τοῦ δήμου Ἀγιάσου τῆς Λέσβου τὸ 1875. Λαβὼν τὴν ἐγκύκλιον παιδείαν ἐν Ἱεροσολύμοις, Χάλκῃ καὶ Σάμῳ, ὅπου ἔλαβεν ἀπολυτήριον γυμνασίου, ἐσπούδασε θεολογίαν ἐν τῇ θεολογικῇ ἀκαδημίᾳ Πετροπόλεως, ἔνθα ἔλαβε δίπλωμα (1905). Καθηγητὴς ἐπὶ διατίαν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις θεολογικῆς σχολῆς τοῦ σταυροῦ (1905—1907), μετέβη εἶτα εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ὅπου ἴδρυσε καὶ διηύθυνεν ἐπὶ δεκαετίαν τὰ δύο θεολογικὰ περιοδικὰ τοῦ πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας (Ἐκκλ. Φάρον καὶ Πάνταινον). Μετὰ παμπήφει πρότασιν τῆς σχολῆς (17/9/1918) διωρίσθη διὰ β. δ. τῆς 30 Σεπτεμβρίου 1918 τακτικὸς καθηγητὴς τῆς ἀπολογητικῆς καὶ τῆς ἐγκυκλοπαιδείας τῆς θεολογίας. Κατὰ τὰς πολιτικὰς ἀνωμαλίας, διὰ διατάγματος τῆς 1 Δεκεμβρίου 1920, ἠκυρώθη ὁ διορισμὸς του, μέχρι τῆς 18 Αὐγούστου 1922, ὅτε διὰ νομοθετικοῦ διατάγματος, ἀποκατέστη εἰς τὴν θέσιν του. Διδάσκει καὶ ἐν τῇ Ριζαρείῳ σχολῇ.

25. **Ἀμίλλας Ἀλιβιζᾶτος** (τακτικὸς ἀπὸ τοῦ 1919)³. Ἐγεννήθη ἐν Ληξουρίῳ Κεφαλληνίας τὸ 1887. Διδάκτωρ τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1908), συνεπλήρωσε τὰς σπουδὰς του ἐν Γερμανίᾳ ἐπὶ τετραετίαν. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐκπαιδευτικὸς λειτουργὸς ἐν τῇ μέσῃ ἐκπαιδεύσει, ὡς τμηματάρχης τοῦ τμήματος ἐκκλησιαστικῶν ἐν τῷ ὑπουργείῳ τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως (1917—1923) καὶ τρίς ὡς κυβερνητικὸς ἐπίτροπος παρὰ τῇ ἱερᾷ συνόδῳ. Ἐξελέγη ὑπὸ τῆς σχολῆς τακτικὸς καθηγητὴς τοῦ κανονικοῦ δικαίου καὶ τῆς ποιμαντικῆς τῇ 15 Σεπτεμβρίου 1918 καὶ διωρίσθη τοιοῦτος διὰ διατάγματος τῆς 30 Σεπτεμβρίου 1918, κοινοποιηθέντος τῇ 6 Νοεμβρίου 1919⁴. Κατὰ τὰς πολιτικὰς ἀνωμαλίας ἠκυρώθη ὁ διορισμὸς του (1 Δεκεμβρίου 1920), ἀλλ' ἠκυρώθη ἡ ἀκύρωσις διὰ τοῦ διατάγματος τῆς 6 Δεκεμβρίου 1922. Ἀπὸ τοῦ

¹ Καὶ πρότερον (3.11.1894) ὁ Φ. Παπαδόπουλος εἶχε προταθῆ ὑπὸ τῆς σχολῆς διὰ τὴν πρακτικὴν θεολογίαν, λαβὼν ψήφους 3 (Παυλίδου, Κυριακοῦ, Ζολώτα), κατὰ 2 (Ρώση καὶ Οἰκονομίδου), ἀς ἔλαβεν ὁ κ. Μεσολωρᾶς. Καὶ κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 30.3.1915 εἶχε ψηφισθῆ ὑπὸ τῆς πλειοψηφίας τῆς σχολῆς, διὰ ψήφων 5 (Δέρβου, κ. Μεσολωρᾶ, Παπαγιαννοπούλου, Ράλλη, Χρ. Παπαδοπούλου) κατὰ 2 (Ζολώτα καὶ Ἀνδρούτσου), ὡς ἔκτακτος τῆς ποιμαντικῆς, κατηχητικῆς καὶ ἐγκυκλοπαιδείας.

² «Βιογραφίαι» σ. 29—32. «Μ. Ἐ. Ἐ.» 19,571.

³ «Βιογραφίαι» σ. 33—34. «Μ. Ἐ. Ἐ.» 3,763.

⁴ Καὶ προηγουμένως, κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 30.3.1915, εἶχε προταθῆ κατὰ πλειοψηφίαν ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς βιβλικῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἱστορίας τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

